

In de tempel komen

“En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel.

En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei: Nu laat U, Heer, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw heil gezien, dat U bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor Uw volk Israël”.

Lucas 2:25-32

- (1) Door (lett. ‘in’) de Geest in Gods huis komen, dat wil zeggen dat wij in de kracht van de Heilige Geest nu als priesters mogen naderen in Gods heilige tegenwoordigheid (vgl. Hebr. 10:19-22; 1 Petr. 2:5; Openb. 1:6).
- (2) Christus op de handen nemen en als een beweegoffer voor Gods aangezicht bewegen, dat constitueert in feite het priesterschap (vgl. Lev. 8). Iemand wijden als priester is letterlijk ‘de handen vullen’, en wel met offeranden. Wat kunnen wij aan God aanbieden? Onze waardering van de Persoon en het werk van Christus, onze dank en aanbidding. Dat zijn de geestelijke offeranden die wij mogen brengen.
- (3) Op deze wijze kunnen wij God prijzen in Zijn tempel, in Zijn geestelijk huis (vgl. Ef. 2:20-22), en Hem loven evenals Simeon dat deed. Wat uit het vlees is, kan God niet behagen.

Oude Sporen 2014

