

Hugo Bouter

Uit zwakheid nieuwe kracht putten

Hebreeën 11:34

In Hebreeën 11:34 lezen wij dat er in het Oude Testament geloofshelden waren, die 'uit zwakheid krachten verkregen'. Het was dus niet alleen zo dat zij *in* zwakheid kracht ontvingen, zoals de NBG-vert. zegt, maar zij kregen die *uit* hun zwakheid (Engels: out of weakness). Dat betekent dat de zwakke of zieke aanleiding gaf om nieuwe kracht te putten en nieuw leven te verkrijgen. Gods kracht werkte in de zwakheden en de ziekten en openbaarde zich in opstandingskracht, waardoor Hij werd verheerlijkt en grootgemaakt (2 Kor. 1:9-10; 12:9-10).

Overigens bad Paulus driemaal tot de Heer om de kwaal die hij had weg te nemen, maar Hij koos een andere weg om Zijn kracht in deze menselijke zwakte en ziekte te manifesteren, hierin te volmaken en het einddoel te laten bereiken. Want dat is de betekenis van de woorden: de kracht wordt in zwakheid *volbracht*.

Zo zien wij de wonderbare, transformerende kracht van God in een mensenleven, die ons verstand ver te boven gaat. Hij brengt *uit* zwakheid nieuwe kracht tevoorschijn, evenals ook wat men ziet, niet ontstaan is *uit* wat zichtbaar is (Hebr. 11:3). Want God roept de dingen die niet zijn, alsof zij zijn. Hij roept zelfs het leven *uit* de dood (Rom. 4:17vv.; 11:15), zoals Hij ook het licht doet schijnen *uit* de duisternis (Gen. 1:3; 2 Kor. 4:6). Wat een grote God hebben wij!

Oude Sporen 2014

