

# Zeven bewijzen dat de dag des Heren nog niet is aangebroken

## 2 Tessalonicenzen

---

De eerste hoofdstukken van de tweede brief aan de Tessalonicenzen noemen zeven bewijzen voor het feit dat de dag van de Heer, d.i. de grote oordeelsdag, nog niet is aangebroken en dat wij dus nog steeds in de genadetijd leven:

- (1) de gelovigen worden nu wereldwijd nog verdrukt: dit zal straks heel anders zijn en de verdrukking zal rechtvaardig worden vergolden bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel (2 Tess. 1:6-7);
- (2) de opname, d.i. de bijeenvergadering van alle gelovigen tot Christus, heeft nog niet plaatsgevonden (2 Tess. 2:1) – dit zal eerst moeten gebeuren (1 Tess. 4:15-18);
- (3) de Heer zal daarna op een later tijdstip als Rechter in heerlijkheid verschijnen vanuit de hemel, vergezeld door al de Zijnen – dat is eveneens nog toekomstig (2 Tess. 1:9-10; 2:2);
- (4) de grote, algemene afval van het geloof heeft ook nog niet plaatsgehad (2 Tess. 2:3);
- (5) de mens van de zonde, de zoon van het verderf, is evenmin al geopenbaard (2 Tess. 2:3, 8) – dat gebeurt pas nadat de satan uit de hemel is geworpen (vgl. Openb. 12 en 13);

- (6) er is iets aanwezig hier op aarde dat hem nu nog tegenhoudt, een weerhoudende kracht (2 Tess. 2:6), d.i. de Gemeente en/of aardse overheden;
  - (7) er is bovendien nog steeds een Persoon aanwezig – namelijk God de Heilige Geest – die hem nu tegenhoudt, maar die samen met de Gemeente zal worden weggenomen van de aarde (2 Tess. 2:7).
- 

Oude Sporen 2014

