

Hugo Bouter

# De eerste dag van de eerste maand

Ezra 7:9

---

Nieuwjaarsdag is een woord dat u niet zult aantreffen in uw Bijbel. Wij vinden die dag toch enkele keren, maar met een wat langere omschrijving: 'de eerste dag van de eerste maand'. Dat is natuurlijk hetzelfde, hoewel het enigszins gecompliceerd was, doordat men niet alleen een burgerlijk maar ook een godsdienstig Nieuwjaar kende. Het godsdienstige Nieuwjaar viel in het voorjaar, en halverwege die eerste maand vierde men het Pascha. Het burgerlijke Nieuwjaar viel in de herfst, op de eerste van de zevende maand, en in die maand werden de grote najaarsfeesten gevierd.

Laten wij ons spiegelen aan Ezra, de priester-schriftgeleerde uit de vijfde eeuw vóór Christus, die het nieuwe jaar niet alleen met goede voornemens begon, maar ze op de eerste dag van de eerste maand direct al in praktijk bracht. Op die dag begon hij namelijk met de uitvoering van zijn reisplannen, om samen met een grote delegatie van priesters en Levieten vanuit het afgodische Babel op te trekken naar Jeruzalem, naar de stad en het huis van de God van Israël. Het was een heel nieuw begin na de Babylonische ballingschap, niet alleen voor Ezra maar voor het hele overblijfsel van het volk. De reis naar Jeruzalem begon dus '*op de eerste van de eerste maand*' (Ezra 7:9). Het was een keerpunt, het begin van een nieuwe episode in de geschiedenis van Gods volk.

De bovengenoemde tijdsaanduiding komt nog een paar keer voor in de Schrift. In Genesis 8:13 is dit de dag waarop de wateren van de Vloed waren opgedroogd en Noach voorbereidingen kon treffen om uit de ark te gaan. Dit betekende een heel nieuw begin voor degenen die gered waren, die de wateren van het oordeel nu

voorgoed achter zich konden laten. Er kwam een nieuwe mensheid, het nageslacht van Noach dat vaste voet kreeg op een gereinigde aarde. Dit spreekt van de nieuwe positie van de christen, waarin er geen oordeel meer dreigt en men is vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood (Rom. 8:1-2).

In Exodus 40:2 is dit ook de dag waarop de tabernakel door Mozes werd opgericht en hij al het werk voltooide dat nodig was om de tent van ontmoeting in gebruik te nemen. Daarna bedekte de wolk van Gods tegenwoordigheid de tent en Zijn heerlijkheid vervulde het huis (Ex. 40:33-34). Dit is een beeld van de uitstorting van de Heilige Geest op aarde en de vorming van de gemeente op de Pinksterdag. Dit is een geheel nieuw begin in de geschiedenis van de mensheid; en bij de opname van de gemeente zal deze periode worden afgesloten. Ondertussen mogen wij in deze tijd in nieuwheid van leven wandelen (Rom. 6:4).

In 2 Kronieken 29 wordt Hizkia's reiniging van de tempel beschreven. In vers 17 staat dat men op de eerste dag van de eerste maand begon met het heiligen van het tempelcomplex en het huis van de HEERE zelf in acht dagen heiligde. De regering van Hizkia was een tijd van opwekking, van herleving onder Gods volk. Het is wel treffend dat dit reveil begon met de reiniging van Gods huis en het herstel van de eredienst. Dit was een prachtig nieuw begin van het jaar, een begin met God! Geldt dit ook voor ons?

---