

Hugo Bouter

Gelijkenissen en geheimenissen

‘Weet u niet wat deze gelijkenis betekent, en hoe zult u dan al de gelijkenissen verstaan?’

Markus 4:13

Het beeldrijke onderwijs dat Christus Zijn discipelen gaf in de vorm van gelijkenissen was om zo te zeggen de ‘nieuwe wijn’ die Hij Zijn volk aanbood, de wijn die zowel het hart van de Bruidegom als dat van Zijn vrienden verheugde. Deze nieuwe wijn symboliseerde de overvloed van de Messiaanse tijd, die met de komst van Christus was aangebroken. Op grond van Zijn volbrachte werk op het kruis en door de uitstorting van de Heilige Geest kunnen wij nu reeds deel hebben aan de zegeningen van de toekomstige eeuw en van het Koninkrijk van God, dat een rijk van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap is in de Heilige Geest (Rom. 14:17).

Het spreekt vanzelf dat dit onderwijs veelomvattend is. Wij zijn niet onmiddellijk volleerde discipelen van het Koninkrijk der hemelen (Matt. 13:52). Wij moeten groeien in geestelijk inzicht in de Bijbelse beeldspraak. De gelijkenissen laten zien hoe het Koninkrijk zich in verschillende fasen manifesteert. De komst van de Koning in nederigheid, als een Heiland, bracht het Koninkrijk nabij. In de Persoon van Christus was het reeds bij hen, het was midden onder hen (Luk. 17:21). Maar de verwerping van de Heer door het Joodse volk bracht met zich mee dat het Koninkrijk een *verborgen* gedaante aannam.

Het rijk was nog wel aanwezig, het zou zich zelfs overal uitbreiden waar men de rechten van Christus erkende, en wel door de werking van Zijn Woord en Zijn Geest. Maar dit is vooral een gééstelijke heerschappij (Matt. 28:18-20). De Heer Jezus Zelf is afwezig, en gezeten aan de rechterhand van God. Hij is ‘verborgen in

God' (Kol. 3:3). Dat houdt ook in dat met binnendringende zonde en ongerechtigheid niet onmiddellijk wordt afgerekend. Dat gebeurt pas bij de wederkomst. Bij Zijn verschijning wordt het Koninkrijk in macht en majesteit geopenbaard. Dan begint het Vrederijk in hemel en op aarde.

Als de grote Leraar wijdde Christus Zijn discipelen dieper in de geheimen van het Koninkrijk Gods in, doordat Hij hun een nadere verklaring van de gelijkenissen gaf. Maar tegenover de ongelovige menigten, degenen die buiten stonden, ontbrak een dergelijke uitleg. Ik zou hier een parallel willen trekken met het verstaan van de geheimenissen in de brieven van Paulus. Evenals de gelijkenissen in de evangeliën zijn de verborgenheden van God ook alleen door 'ingewijden' te verstaan, niet door degenen die buiten zijn. Niet dat deze geheimenissen in de een of andere 'geheimtaal' zijn meegedeeld, want alle verborgenheden zijn in de geschriften van het Nieuwe Testament onthuld. We hebben het allemaal zwart op wit. Maar toch kunnen ze alleen begrepen worden door ware gelovigen, die de inwoning van Gods Geest bezitten en door de Geest worden ingeleid in de Schriften (vgl. Joh. 16:13-15). Door de zalving met de Geest ligt Gods Woord als een open Boek voor ons. 'Zijn zalving leert ons over alle dingen' (1 Joh. 2:27).

Dat is in feite ook het antwoord op de diepzinnige vraag die de Heer aan Zijn discipelen stelde: 'Weet u niet wat deze gelijkenis (nl. die van de zaaier) betekent, en hoe zult u dan al de gelijkenissen verstaan?' (Mark. 4:13). Hoe zijn ze überhaupt te verstaan? Hoe kunnen wij Gods Woord begrijpen? De weg, de methode om inzicht te verwerven, is gééstelijk van aard: opnieuw geboren mensen lezen de Bijbel bij het licht van de Geest van God. Zó aanvaarden en verstaan wij hetgeen van de Geest van God is (1 Kor. 2:10vv.). Zó verwerven wij inzicht in de diepten van God, in de geheimen van het Koninkrijk van God, en in al de verborgenheden met betrekking tot Christus en de gemeente. Zó leren wij de wonderbare wijsheid van God te begrijpen en te bewonderen.

