

## Is Israël of de Gemeente de bruid van Christus?

*“Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HERE kennen”*

Hosea 2:18-19

---

### Vraag

*Naar mijn mening staat er in Hosea dat Israël de bruid voor eeuwig is (Hos. 2:18-19), en verder kan ik in heel de Bijbel niet vinden dat daarin verandering is gekomen. Paulus gebruikt nergens het woord bruid voor de Gemeente, maar ziet haar als het lichaam van Christus, en naar mijn inzicht is het niet mogelijk om zowel het lichaam van Christus als Zijn bruid te zijn.*

### Antwoord

Dit is al een oude discussie. Als we op grond van de Schrift geloven dat er twee volken van God zijn, een hemels en een aards volk, is het antwoord niet zo moeilijk. Israël is de bruid van Jahweh, en het zal dat ook weer zijn in de eindtijd, wanneer het als volk hersteld en gezegend is in het Beloofde Land. Maar de Gemeente – het hemelse volk van God – is de bruid van het Lam (zie Ef. 5 en Openb. 19). Let erop dat deze bruiloft plaatsvindt in de hemel, niet op aarde, en wel ná de opname van de Gemeente en vóór haar

verschijning met Christus in heerlijkheid (vgl. Openb. 19:1, 11, 14).

Paulus past de bruidsgedachte zelfs toe op een plaatselijke gemeente, nl. die te Korinte, die als een reine maagd met Christus verloofd was (2 Kor. 11:2).

Het is voor het menselijk verstand misschien een probleem dat de Gemeente zowel de bruid als het lichaam van Christus is. Maar het is beeldspraak, die door de apostel Paulus wordt verduidelijkt aan de hand van het huwelijk. De vrouw is zowel de partner alsook het lichaam, het vlees van de man dat hij dient te koesteren en te voeden (Ef. 5:22-33).

De eenheid van Christus en de Gemeente is een grote verborgenheid. De gelovige rest uit Israël vormt nu in deze bedeling samen met de gelovigen uit de volken de bruidsgemeente, die tegelijkertijd het lichaam van de verheerlijkte Christus is. Hij is het Hoofd van het lichaam, en bij de opname zal Hij al de leden van het lichaam tot Zich trekken en hen met Zich verenigen. Na Zijn wederkomst zullen Israël en de volken op aarde weer apart gezegend worden.

---

