

Hugo Bouter

De overwinning over de macht van de boze

Over de vervulling van Psalm 91

‘Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen’.

Psalm 91:10-13

Is deze Messiaanse psalm vervuld tijdens Christus’ leven op aarde, of is er nog een toekomstige vervulling? De eindvervulling van de psalm zal pas plaatsvinden in het komende Vrederijk, wanneer de totale overwinning over de macht van de boze zal zijn behaald, maar er is tevens:

1. een nieuwtestamentische toepassing op Christus Zelf bij de verzoeking in de woestijn, en
2. op het werk van Zijn gezanten in hun confrontatie met de tegenstander (zie resp. Luk. 4:10-11 en 10:19).

In Psalm 90 zien wij de eerste mens in al zijn vergankelijkheid, onderworpen als hij is aan de rechtvaardige toorn van God. De ervaringen van Mozes met het volk Israël in de woestijn, die beschreven worden in het boek Numeri, vormen hiervan

het duidelijke bewijs. Toch blijft de Heere God de Toevlucht van Zijn volk en is er het verlangen naar de nieuwe dag, waarin Gods heil en heerlijkheid ten volle zichtbaar zullen zijn.

Psalm 91 toont ons vervolgens de tweede Mens, de Zoon van de Allerhoogste, Die als Mens op aarde bij God Zijn toevlucht zoekt. In en door Hem zal het heil voor de mens en voor het volk Israël worden gerealiseerd. Wat Gods wegen met de aarde betreft, leidt dit ten slotte tot de rust van het komende Vrederijk, de rust die in Psalm 92 wordt bezongen: een lied voor de sabbatdag. De tweede Mens is volkomen afhankelijk van Zijn Zender. Hij is gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste en vernacht in de schaduw van de Almachtige. Hij vertrouwt op Gods bescherming in de confrontatie met de verderfelijke en dodelijke macht van de vijand, die rondgaat als een brullende leeuw (1 Petr. 5:8), maar die ook vanaf het begin zijn verleidende werk heeft gedaan als de oude slang (Gen. 3; Ps. 91:13).

De confrontatie tussen Christus en de tegenstander kent drie fasen:

1. Bij de verzoeking in de woestijn wordt de tweede Mens getest op Zijn afhankelijkheid van God de Vader. Zijn toewijding blijkt volkomen te zijn (in tegenstelling tot die van Adam), en de satan moet van Hem wijken voor een tijd. De engelen komen bij Hem en dienen Hem (Ps. 91:11-12; Matt. 4:11). Ondertussen berooft Christus de sterke tegenstander van zijn goederen en drijft Hij de demonen uit door de Geest van God (Matt. 12:22-32).
2. In de hof van Gethsemane en bij het kruis is er een hernieuwde aanval van de satan, die al zijn machten mobiliseert om Christus ten val te brengen. Het is speciaal het uur van de gevallen mens en tevens van de geestelijke machten van de duisternis (Luk. 22:53). De satan vermorzelt Hem de hiel, en Zijn aardse loopbaan wordt beëindigd bij het kruis. Maar tegelijkertijd vermorzelt Christus daar de kop van de oude slang en doet Hij door Zijn dood teniet hem die de macht over de dood had, dat is de duivel (Gen. 3:15; Hebr. 2:14). Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd (Kol. 2:15).
3. De eindoverwinning zal echter plaatshebben wanneer de satan (a) uit de hemel zal worden geworpen, (b) daarna gebonden in de afgrond wordt geworpen aan het begin van het duizendjarig Vrederijk, (c) en na afloop daarvan uiteindelijk wordt geworpen in de poel van vuur en zwavel (Openb. 12:7vv; 20:1-3; 20:10).

Op grond van Christus' overwinning op het kruis delen wij als Zijn volgelingen nu reeds in Zijn triomf over de macht van de vijand. De sterke Held heeft

medestrijders. Wij kunnen de tegenstander overwinnen op grond van het bloed van het Lam, dat ons beveiligt en waarachter wij mogen schuilen (vgl. Ex. 12 en Openb. 12:11).

Hier komen wij tot de geestelijke toepassing van Psalm 91:13 in de huidige bedeling: *'Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen'*. In het conflict met de boze hebben wij eveneens te maken met deze beide manieren waarop hij zich manifesteert: (1) zijn macht als een brullende leeuw, en (2) zijn listen als de oude slang.

De Heere Jezus wil ons overwinnaars maken in de geestelijke strijd (Ef. 6). Zijn belofte is daarom dat de God van de vrede de satan spoedig zal *verpletteren* onder onze voeten (Rom. 16:20). Bij de wederkomst van Christus zal dat allemaal volle realiteit worden. Bij de uitzending van de zeventig zien wij ook tijdens het leven van Christus op aarde al een voorvervulling hiervan (zie Luk. 10:17-20).
