

Wat wilt u dat Ik voor u doe?

Markus 10:36, 51

De Heer Jezus stelde deze vraag in deze beide verzen in twee totaal verschillende situaties. In het eerste geval ging het om Jakobus en Johannes, die een bijzonder verzoek aan de Heer hadden gedaan. Hun vraag was aanvankelijk nogal vaag: 'Meester, wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen' (vs. 35). Toen Hij informeerden wat zij nu eigenlijk bedoelden, kwam aan het licht wat er in hun hart leefde. Het ging hun om persoonlijke eer: zij wensten een ereplaats aan de rechter- en de linkerhand van de Heer, als Hij zou komen in Zijn Koninkrijk.

Als wij deze vraag in het verband van Markus 10 bekijken, dan wordt duidelijk dat de beide discipelen slechts selectief naar de Meester hadden geluisterd. Zeker, Hij had met hen gesproken over het komende Messiaanse rijk en de zegen van de toekomstige eeuw, maar Hij had zojuist ook verteld over Zijn lijden en sterven in Jeruzalem (vs. 32-34). Zij schonken echter geen aandacht aan het *lijden*, maar waren gefocust op de toekomstige *heerlijkheid*. Bovendien draaide het daarbij om hun eigen status, niet zozeer om de heerlijkheid van Christus Zelf. Zij moesten leren dat de weg ook voor hen door lijden heen naar de heerlijkheid zou gaan.

De tweede situatie was heel anders. Toen stelde de Heer dezelfde vraag aan Bartimeüs, een blinde bedelaar: 'Wat wilt u dat ik [voor] u doe?' Velen uit de menigte hadden gezegd dat hij moest zwijgen en niet meer mocht roepen om ontferming. Maar de Heer was blijven staan en had hem bij Zich laten komen. Bartimeüs mocht zeggen wat hij verlangde van de Heer. Wat zou een arme bedelaar allemaal kunnen wensen? Geld, macht, eer – het was allemaal denkbaar. Maar dat zou geen oplossing bieden voor zijn diepste nood. Daarom antwoordde

hij: ‘Rabbi, dat ik weer zou mogen zien?’ Welnu, de Heer was gekomen om blinden het gezicht te geven – en dat geldt ook in geestelijk opzicht!

De Heer stelt deze vraag ook aan ons: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Denken we dan aan onze eigen belangen, onze eigen eer of invloed? De natuurlijke mens voelt zich daartoe aangetrokken, en zelfs in de geestelijke dingen kan dit een rol spelen. Ons hart is niet immuun hiervoor. We kunnen de dingen van God bijvoorbeeld gebruiken om aanzien te verwerven onder onze medegelovigen. Het antwoord van Bartimeüs was veel beter, hij wist wat hij werkelijk nodig had: helder zicht! Laten wij ook hierom vragen, en de Heer zal ons verlichte ogen van ons hart geven (vgl. Ef. 1:18).

