

Hugo Bouter

# Bent u een goede schriftgeleerde?

## *De achtste gelijkenis van Matteüs 13*

*“Hebt u dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. Hij nu zei tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel van het koninkrijk der hemelen is gemaakt, gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt”.*

Matteüs 13:51-52

---

### Discipelschapstraining door de Heer

Aan het slot van de bekende reeks van zeven gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen in Matteüs 13 volgt nog een korte gelijkenis met betrekking tot de discipelen zelf, van wie door het persoonlijke onderwijs van de Heer Jezus in de verborgenheden van het koninkrijk nu voldoende kennis en inzicht in Zijn gedachten mocht worden verwacht. Deze gelijkenis volgt na de vraag van de Heer: 'Hebt u dit alles verstaan?' (Matt. 13:51).

Als de discipelen bevestigend hierop antwoorden, gebruikt de Heer maar liefst *drie* kwalificaties voor Zijn leerlingen en volgelingen, die de zegeningen van de nieuwe bedeling met Hem mogen delen:

1. zij waren *schriftgeleerden* geworden in de ware zin van het woord, en dit geldt ook voor ons als nieuwtestamentische gelovigen;
2. tevens zijn we *onderdanen* van het koninkrijk der hemelen. Het onderwijs van de Heer heeft ons gevormd tot leerlingen en volgelingen van Hemzelf, en wij mogen in Zijn voetsporen treden (1 Petr. 2:21vv.). Wij moeten worden zoals

de Meester, en Hij oefent alle gezag over ons uit door Zijn Woord en Geest. De hemel regeert voortaan ons hart en ons leven;

3. dit betekent ook dat we rijk gezegend zijn in en door onze hemelse Heer en Heiland. Want wij zijn ook te vergelijken met 'een heer des huizes', die uit zijn schatten, zijn voorraadkamers, nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt.

## Nieuwe en oude rijkdommen van de goede schriftgeleerde

Let erop dat de *nieuwe* dingen hier op de voorgrond staan in Matteüs 13. Een discipel van het koninkrijk der hemelen is te vergelijken met een huisbewaarder, een rentmeester, een econoom van de nieuwe bedeling. Wij leren dit in detail in de brieven van de apostel Paulus. De rijkdommen van het huis van God, dat is de Gemeente van de levende God, zijn de nieuwtestamentische schatten van wijsheid en kennis in Christus (1 Kor. 2:6-16; Kol. 2:2-3).

Deze rijkdommen dragen een geheel nieuw karakter, doordat ze te maken hebben met de grote dingen die God bewerkt heeft door het volbrachte werk van Christus en de daaropvolgende komst van de Heilige Geest hier op aarde. God heeft de geheimen, de diepste verborgenheden van Zijn hart nu door middel van de apostelen bekendgemaakt in de geschriften van het Nieuwe Testament, en uiteindelijk zal Hij alle dingen nieuw maken. Daarover mogen wij nadenken als wij deze geschriften biddend bestuderen.

Maar de nieuwe schatten, die op die manier ons geestelijk eigendom zijn geworden, werpen ook weer licht op de geschriften van het Oude Testament, waarin de kostbare dingen van de nieuwe bedeling reeds in beelden en profetieën waren aangekondigd. En de ware schriftgeleerde zal putten uit beide Testamenten, uit beide 'voorraadkamers' van de Schrift en de belangstellende hoorder of lezer zowel nieuwe als oude dingen kunnen voorhouden. Dat wensen wij u van harte toe.

---

Oude Sporen 2015

