

D.W. Paterson

De voetwassing

“Als Ik je niet was, heb je geen deel met Mij.”

Johannes 13:8

De dienst die de Heer Jezus uitoefent in de hemel, waar Hij aan de rechterhand van God gezeten is, is drievoudig. Voor Gods aangezicht is Hij onze *Hogepriester*; voor het aangezicht van de Vader is Hij onze *Voorspraak*, en eveneens in onze relatie met de Vader wast Hij ons de voeten. Als Hogepriester komt Hij ons te hulp in onze *zwakheden*; als Voorspraak houdt Hij Zich bezig met onze *zonden*; in de voetwassing treedt Hij ons tegemoet in onze *verontreiniging*.

Voetwassing is het wegnemen van verontreiniging door *water*, niet door *bloed*. Het doel van deze dienst die de Heer Jezus ten opzichte van ons uitoefent, is dat wij deel zullen hebben *met Hem*. Het onderwijs met betrekking tot de voetwassing is niet alléén een les in nederigheid, al is het dat natuurlijk óók, want in het neerbukken voor de voeten van onze medediscipelen hebben wij ook deel met Hem. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus alles wat Hij heeft in Zijn huidige positie met ons wil delen. Dat zal in de toekomstige wereld pas ten volle vervuld worden, maar we kunnen er nu al iets van ervaren. De Heer Jezus wil ons in gemeenschap met Hemzelf brengen, invoeren in Zijn gedachten, Zijn vreugde, Zijn gevoelens. Dat is de meest verheven gemeenschap die wij ons kunnen voorstellen.

Ook in het Oude Testament vinden wij voorbeelden van reiniging door water, zoals bij de as van de jonge rode koe in Numeri 19 of de wassing van de priesters bij het koperen wasvat. Hoewel dat onderwijs raakvlakken heeft met Johannes 13, is het toch niet

hetzelfde. De verhevenheid van de gemeenschap van de gelovigen met de Heer Jezus nu, lag immers in het Oude Testament nog ver buiten het gezichtsveld. In de geschriften van Johannes, en speciaal in de gesprekken die de Heer met Zijn discipelen heeft in de bovenzaal, gaat het om onze huidige gemeenschap met de Vader en met de Zoon (vgl. 1 Joh. 1:3).

Het spreekt vanzelf dat de tere band van de gemeenschap wordt verbroken door de zonde. Maar dat is niet het enige gevaar dat deze gemeenschap bedreigt. Ons geweten kan zo zijn afgestompt door de verontreiniging van de wereld, dat datgene wat onze gemeenschap hindert helemaal niet op ons geweten drukt. Maar de Heer Jezus ziet alles, tot het allerkleinste toe, dat onze gemeenschap hindert. Hij alleen kan ons de voeten wassen.

Het kost ons nogal wat moeite om de les te leren dat wij deelgenoten van een hemelse, eeuwige gemeenschap zijn. Wij zijn niet van deze wereld, zoals Hij niet van de wereld is. Let wel: voetwassing heeft niet ten doel om ons in deze eeuwige, hemelse gemeenschap te plaatsen – wij *zijn* daar al. Maar de voetwassing heeft ten doel alles weg te nemen dat een verandering hiervoor kan zijn.

Deze les leerde de Heer Zijn discipelen, terwijl Hij de voor het Pascha benodigde ceremoniële voetwassing verrichtte, opdat zij zouden begrijpen hoezeer reinheid noodzakelijk is om deel te hebben aan de nieuwe, hemelse gemeenschap die Hij opende toen Hij naar de Vader ging.

[Boeken om de Bijbel 2011](#)

