

Hugo Bouter

Epafras

Over een apostel en een medestrijder

“Zo hebt u het geleerd van Epafras, onze geliefde medeslaaf, die een trouw dienaar van Christus voor u is, die ons ook uw liefde in de Geest bekend heeft gemaakt”.

“U groet Epafras, die één van u is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Want ik getuig van hem, dat hij veel moeite doet voor u en voor hen in Laodicea en hen in Hiërapolis”.

“U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medewerkers”.

Kolossenzen 1:7-8; 4:12-13; Filemon: 23-24

Vriendelijk

Als Paulus schrijft aan de gemeente te Kolosse, die samenkwam in het huis van Filemon, zijn er ook enkele van zijn medewerkers die hen laten groeten. Hierdoor wordt de band van de onderlinge christelijke gemeenschap tot uitdrukking gebracht en versterkt. Het toont de zorg die de leden van het lichaam van Christus voor elkaar mogen hebben. Een studie van het leven van Paulus' medewerkers en wat over hen in de brieven wordt opgemerkt, is dan ook nuttig en leerzaam. Zo toont het voorbeeld van Epafras (zijn naam betekent: 'vriendelijk') ons wat de dienst van een evangelist en gemeentepanter zoal inhoudt.

Trouw

Uit Kolossenzen 1:7-8 blijkt dat Epafras als 'een trouw dienaar van Christus' zich had ingezet om het goede nieuws van Gods genade in Kolosse te prediken, en zo was de waarheid van het evangelie tot hen gekomen. De apostel Paulus kende hen niet persoonlijk, hij had daar niet gewerkt zoals bijvoorbeeld in Efeze. Maar door de berichten die hij van zijn mededienstknecht had gehoord, wist hij toch voldoende om voor hen te kunnen bidden. Hij streed zelfs intensief voor hen in het gebed, opdat zij zouden groeien in geestelijk inzicht en Christus beter zouden leren kennen, in Wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn (Kol. 2:1-5). Hun welzijn ging hem aan het hart.

Eén van hen

Het is duidelijk dat Epafras veel heeft betekend voor de christenen te Kolosse, waar hij had gewoond en gewerkt. Hij hoorde bij de gemeente daar, hij was 'één van hen' (Kol. 4:12). Uit de brief aan Filemon, die in dezelfde tijd is geschreven, weten we dat Epafras toen een medegevangene was van de apostel in Rome (Fm:23). Maar hij was hen niet vergeten en zelfs in zijn gevangenschap dacht hij voortdurend aan hen. Evenals Paulus streed hij altijd voor hen 'in de gebeden' (Kol. 4:12), opdat de Kolossenzen zouden vaststaan in het geloof en als geestelijk volwassen christenen 'ten volle verzekerd zouden zijn in de hele wil van God'. Paulus gaf een goed getuigenis van zijn medewerker, die veel moeite voor de gelovigen te Kolosse en ook elders had gedaan (Kol. 4:13). Andere vertalingen zeggen dat hij 'veel ijver' voor hen had. Van de Heer Zelf lezen we dat de ijver voor Gods huis Hem verteerde (Joh. 2:17).

Onvermoeibaar strijder

Het voorbeeld van Epafras heeft ons dus veel te zeggen, vooral als we hem zien als evangelist en gebedsstrijder. De geestelijke strijd wordt op meerdere fronten gevoerd, we hebben allemaal te strijden met de duivel, de wereld en het vlees. Het ging in Kolosse echter om de invloed van dwaalleraars, die de gelovigen het zicht op Christus als het Hoofd wilden benemen (Kol. 2:19). Zonder de wapenrusting van God zijn we machteloos in de strijd, zoals Efeziërs 6 ons laat zien. De geestelijke strijder heeft zelfs niet voldoende aan zijn wapenuitrusting, hij moet ook 'te allen tijde bidden in de Geest met alle gebed en smeking' (Ef. 6:18). Dan handelt hij pas als een 'goed soldaat van Christus Jezus' (2 Tim. 2:3).

Tot slot enkele vragen:

(1) Zijn wij vriendelijk zoals Epafras en bereid om de blijde boodschap uit te dragen?

(2) Hebben we er iets voor over: inspanning, moeite en misschien gevangenschap?

(3) Strijden we in het gebed voor de gelovigen, niet alleen voor hen die wij persoonlijk kennen, maar ook voor hen van wie wij horen of over wie wij lezen?

(4) Delen wij onze zorgen ook met andere bidders? Dezelfde Heer die ons toeroept: 'Welkom in de strijd!' is ook machtig ons overwinnaars te maken tot eer van Zijn naam!

Oude Sporen 2016

