

Hugo Bouter e.a.

De tempel in de hemel

‘En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd gezien in Zijn tempel’.

Openbaring 11:19

Wij kunnen ons afvragen wat de betekenis is van de tempel in de hemel, die wij vinden in het boek Openbaring (Openb. 6:9; 11:19). Het is wel opmerkelijk dat er in het laatste Bijbelboek zo’n hemelse tempel te zien is, die veel overeenkomsten vertoont met de aardse tempel in Jeruzalem, alsook de tabernakel. Wij willen op enkele parallellen wijzen en daarbij aantekenen dat het naar onze overtuiging bij de tempel in de hemel niet zozeer om een *stoffelijke* tempel gaat. De hemelse en geestelijke werkelijkheid wordt op *symbolische* wijze beschreven, zoals vaker gebeurt in het boek Openbaring. Wij lezen bijvoorbeeld dat er zielen onder het altaar zijn, dat het altaar *spreekt* en dat er vuur van het altaar op de aarde wordt geworpen.

Er zijn een aantal verschillen en overeenkomsten tussen het aardse heiligdom en de tempel in de hemel te noemen:

1. In de voorhof van de tempel te Jeruzalem bevond zich het koperen *altaar*, waarop slachtoffers en andere offeranden gebracht werden. In Openbaring 6:9 zien wij *onder het altaar* in de *hemel* de zielen van martelaars in de eindtijd, die geslacht zijn om het Woord van God en om het getuigenis dat zij hebben. Het altaar heeft verder ook een functie bij de uitoefening van de *oordelen* die over de wereld zullen komen (Openb. 8:5; vgl. ook 14:18 en 16:7; echter niet 11:1-2, want bij dit altaar in de herbouwde tempel te Jeruzalem gaat het om dingen en gebeurtenissen die *op aarde* plaatsvinden).

2. In de voorhof stond tussen het altaar en het heiligdom een koperen *wasbekken* voor de priesters, ook wel de koperen zee genoemd (1 Kron. 18:8; 2 Kron. 4:2-6). De hemelse tegenhanger is de *glazen zee* van Openbaring 4:6 en 15:2. Het reinigingswater is als het ware gestold tot een kristalheldere hemelse heiligheid.
3. Als men de tent van ontmoeting binnenging, stond daar aan de zuidzijde de gouden, zevenarmige *kandelaar* (in de tempel waren er echter tien kandelaars, vgl. 1 Kon. 7:49). In Openbaring 4:5 zien wij zeven vurige fakkels branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God, oftewel het getuigenis van Gods Geest in Zijn volheid in het *hemelse* heiligdom, terwijl de zeven gouden kandelaars van Openbaring 2 en 3 het getuigenis van Gods Geest in de gemeente op *aarde* voorstellen!
4. Vlak vóór het voorhangsel van het allerheiligste stond het *gouden reukofferaltaar*, waarbij ook een wierookvat hoorde (vgl. Hebr. 9:4). Het tegenbeeld daarvan vinden wij in Openbaring 8:3-4, waar wij lezen over een engel met een gouden wierookvat, die de gebeden van de heiligen offerde op het gouden altaar vóór de troon.
5. In het allerheiligste zelf stond de *ark van het verbond*, de troon van God. Openbaring 11:19 zegt dat de tempel van God in de hemel geopend werd en dat de ark daar werd gezien. God blijft trouw aan Zijn beloften jegens Israël, dat zal in de eindtijd gezien worden. In de ark lagen de beide wetstafels, de tafels van het verbond dat God met Zijn volk had gesloten (vgl. weer Hebr. 9:4). Openbaring 11:19 spreekt dan ook over 'de ark van *Zijn* verbond'.
6. Verder was er in de ark een kruik met *manna* verborgen. En is het niet treffend dat wij dit ook in het laatste Bijbelboek vinden? In Openbaring 2:17 is namelijk sprake van het verborgen manna, dat de overwinnaars te genieten krijgen ter beloning van hun trouw.
7. Vóór de tempel van Salomo stonden de beide grote koperen zuilen, Jakin en Boaz geheten (1 Kon. 7). De overwinnaars in Filadelfia krijgen van Christus de belofte dat Hij hen zal maken tot pilaren in de tempel van God (Openb. 3:12). Zij zullen dus een toonbeeld van kracht vormen, hoewel zij hier op aarde slechts kleine kracht hadden.
8. In de ark lag ook nog de *staf* van Aäron, die gebloeid had. Dit voorwerp wordt niet vermeld in het boek Openbaring, mogelijk omdat het spreekt van de voorbede van onze hemelse Hogepriester in het heiligdom. Dat heeft meer te maken met de *huidige* bedeling, waarin wij ook met vrijmoedigheid mogen

naderen in Gods tegenwoordigheid. Maar dit is niet het thema van het laatste Bijbelboek, en mogelijk ontbreekt om die reden ook de tafel van de toonbroden in de Openbaring.

Het boek Openbaring is een rijk boek en nodigt uit tot nadenken. Dat geldt zeker ook voor de parallellen tussen de tempel op aarde en die in de hemel. In totaal zijn er in het laatste Bijbelboek zelfs *drie* tempels aan te wijzen:

(a) de tempel van God in de hemel, d.w.z. Gods troonzaal en heiligdom; er zijn vele plaatsen die hiernaar verwijzen (Openb. 4 en 5; 8:3-5; 11:19; 15:5,6,8; 16:1,17);

(b) de tempel die in Jeruzalem zal worden herbouwd in de eindtijd, met de herstelde offerdienst e.d., die in het midden van de laatste jaarweek van Daniël echter zal worden ontwijfd door het optreden van de antichrist (Openb. 11:1-2; 13:14-15);

(c) het nieuwe Jeruzalem, de hemelstad die in het Vrederijk dienst doet als de woonplaats van God en die in de eeuwige toestand de 'tabernakel' van God zal zijn bij de mensen (Openb. 21:3; 21:22-23). De héle stad is om zo te zeggen tempelgebied, want alles is gewijd en geheiligd door de tegenwoordigheid van God en van Christus. God Zélf is haar tempel, en het Lam. De heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het Lam. Er is in de hemelstad voor de verlost en geen afstand meer van God, geen enkele scheiding van Christus!

Oude Sporen 2019

