

Hugo Bouter

De bevrijding van Petrus

‘En zie, een engel van de Heer kwam bij hem staan en een licht scheen in de cel; en door de zijde van Petrus aan te stoten wekte hij hem en zei: Sta vlug op. En zijn ketenen vielen van zijn handen’.

Handelingen 12:7-10

Ware vrijheid

Christus geeft ware vrijheid. Hij verandert ons van *slaven* van de zonde in kinderen en zonen van God. Hierover sprak de Heer Jezus tegenover de Joden, die uiterlijk beleden in Hem te geloven: *‘Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn’* (Joh. 8:36). Alleen Hij is machtig mensen te bevrijden van de slavernij van de zonde en te redden uit de banden van de dood. Hij maakt slavenboeien los en Hij roept dode zondaars tot nieuw leven. Daartoe kwam Hij op aarde en daartoe is Hij ook *gezalfd* met Gods Geest: *‘De Geest van de Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen. Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijlating, om te prediken het aangename jaar van de Heer’* (Jes. 61:1-2; Luc. 4:18-19).

Ieder die gehoor geeft aan de stem van de Zoon van God, wordt door Hem levend gemaakt en bevrijd van de banden van de zonde, de geestelijke duisternis en de dood. Zo iemand wordt heengezonden in ware vrijheid, d.i. de vrijheid van de Geest van God, waarmee de gelovige is gezalfd en verzegeld. In deze geestelijke vrijheid mag hij *staan* en *wandelen*, zich vrij bewegen, ingaan en uitgaan en weide vinden (vgl. Joh. 10:9-10; Hand. 15:10; Gal. 5:1vv.).

Het is de vrijheid van het *zoonschap*. De gelovige mag zich bewegen voor Gods aangezicht. Iedere verlostte is door Christus in de tegenwoordigheid van God de Vader gebracht. Dit geldt nu al in geestelijk opzicht, maar daar is voor eeuwig onze plaats als zonen van God, want *'de slaaf blijft niet tot in eeuwigheid in het huis [van God], de zoon blijft er tot in eeuwigheid'* (Joh. 8:35).

Dit is de vrijheid van al Gods kinderen. Wij hebben niet ontvangen *'een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader!'* De Geest brengt ons tot aanbidding van de Vader, en Hij leidt ons om te wandelen in het licht (Rom. 8:12vv.; Gal. 4:1vv.). Wij zijn tot vrijheid geroepen, en wij zijn verantwoordelijk om de vrijheid goed te gebruiken. Wij mogen ze niet misbruiken als *een aanleiding voor het vlees* (Gal. 5:13vv.). Wij dienen God namelijk in nieuwheid van leven (Rom. 6:1vv.). Wij *waren* slaven van de zonde, maar nu zijn wij van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden. Dat impliceert ware vrijheid voor een kind van God, want de *'vrijheid'* van het zondige vlees is slechts schijnvrijheid.

Ontwaak, u die slaapt

Een bijbelse geschiedenis die wij kunnen gebruiken om de christelijke vrijheid en bevrijding van gebondenheid te illustreren, is de bevrijding van Petrus, die vrij uitvoerig wordt beschreven in Handelingen 12. Petrus was geheel buiten zijn schuld gebonden. Vijanden hadden het op zijn leven gemunt en hem geboeid in de gevangenis laten zetten.

Het is de moeite waard te zien hoe de bevrijding plaats vond. Een bode, een gezant van de Heer kwam *naast* Petrus staan en een licht scheen in de cel. In zijn geval was dat een engel, maar hebben wij ook niet de taak *naast* gebonden medegelovigen te gaan staan, en hen op te zoeken om hen te kunnen helpen? Zo kan het licht van God, het licht van Gods Woord, in de duisternis van hun bestaan schijnen. Wij hebben evenals die engel een boodschap van God voor gebonden mensen, een roepstem die hen uit de slaap wekt: *'Sta vlug op'*. Vergelijk Efeziërs 5:14, waar wij lezen: *'Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten'*.

Door Gods macht kwam de bevrijding tot stand: *'En zijn ketenen vielen van zijn handen'*. Kleding en schoeisel van Petrus werden daarna in orde gebracht. Op soortgelijke wijze zullen er in het leven van gebonden personen dingen in orde moeten worden gebracht. Zo kunnen zij leren wandelen in nieuwheid van leven en kunnen zij een nieuwe start maken.

Petrus volgde de boodschapper van God, die hem uit de gevangenis leidde, terwijl de poorten vanzelf opengingen (vgl. Ps. 107:15-16). Toen hij eenmaal op de goede weg was, kwam hij tot zichzelf, dankte God voor zijn redding en wandelde hij als een vrij man verder. Vervolgens zocht hij de gemeenschap van de gelovigen en getuigde hij tegenover hen van Gods grote daden. Het gemeenschappelijke gebed van de gelovigen was verhoord; het vormde de aanleiding tot zijn bevrijding. Het 'biduur' werd een 'dank-uur'. Zo worden wij ook ertoe opgeroepen te denken aan *gevangenen* (Hebr. 13:3).

Laten wij ook bidden voor hen die door geestelijke machten gebonden zijn. Wij kunnen uit deze geschiedenis veel leren met betrekking tot het thema 'vrijheid van gebondenheid'. Dit geldt voor de *bekering*, als iemand *voor het eerst* het licht van God in de duisternis van zijn bestaan ziet schijnen en hierdoor wordt uitgeleid in de christelijke vrijheid. Maar het is ook van toepassing op waarachtige kinderen van God, die in de praktijk zijn gebonden door verkeerde invloeden, gewoonten en denkpatronen, door zorgen of angsten.

God wil deze banden losmaken, en ons 'in de ruimte' stellen (Ps. 4:2; 31:9; 118:5; 119:45). Mogelijk wil Hij u en mij daarbij als Zijn gezanten gebruiken. Zijn wij 'engelen', boodschappers van God om anderen uit te leiden in de vrijheid van Gods kinderen? Zeker zullen dit soort situaties aanleiding zijn tot indringend gemeenschappelijk gebed, opdat ten slotte Gods naam te midden van de Gemeente wordt grootgemaakt!

Oude Sporen 2016

