

Eugene Vedder

De gevallen engelen

'En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde'.

Openbaring 12:3-4

Bij de val van de satan is een deel van de engelen hem gevolgd. Wij noemen hen demonen of boze geesten. Kan de satan nog steeds engelen ten val brengen? Nee. Hoewel hij machtig is, is hij een schepsel en zijn macht is beperkt. Hij kan niet zomaar doen wat hij wil. De eerste hoofdstukken van het boek Job laten ons zien dat God grenzen stelt aan de boze plannen van de satan en dat Hij het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Wij mogen dankbaar zijn dat de tegenstander niets kan doen dat verborgen is voor de ogen van onze alwetende en almachtige God.

De Bijbel toont ons dat er twee soorten gevallen engelen zijn. Er is een groep engelen die hun oorspronkelijke en verheven staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben. Deze engelen worden 'tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder duisternis bewaard' (Jud.: 6; 2 Petr. 2:4). Zij bevinden zich in de tartarus, de afgrond – een ander Gr. woord dan de abyssus, die zevenmaal in Openbaring wordt genoemd. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid 'de zonen Gods', die in Genesis 6:1-4 worden genoemd.

Verder is er een groep gevallen engelen, die nog niet gebonden zijn en die door de satan als zijn dienstknechten worden gebruikt voor de uitvoering van zijn plannen. Hoewel de Bijbel dat niet met zoveel woorden zegt, is het aannemelijk dat dit de engelen zijn die samen met hem, samen met Lucifer (d.i. de lichtdrager, vgl. Jes. 14:12-15) in opstand tegen God zijn gekomen en toen door Hem zijn

vernederd. Zij hebben nu nog een zekere bewegingsvrijheid in de hemelse gewesten, maar zullen in de laatste jaarweek van Daniël met hun overste uit de hemel worden geworpen (Openb. 12:3-18). Deze passage suggereert dat het om het derde deel van de engelen gaat, dat aan de kant van de satan staat (Openb. 12:4, 9).

In 1 Timotheüs 5:21 lezen wij echter over 'de uitverkoren engelen', en elders over 'de heilige engelen' (Luk. 9:26). Zij staan aan Gods kant en kunnen niet worden verleid door de boze. Iemand die uitverkoren is, is door God gekend. Iemand die heilig is, is voor God apart gesteld. Heiligheid is onverenigbaar met zonde. Satan kan deze uitverkoren engelen niet ten val brengen en hen in demonen veranderen. De Schrift laat ons juist zien dat zij actief betrokken zijn bij de strijd tegen de satan en zijn boze machten.

