

Hugo Bouter

Om alles tot volheid te brengen

“Hij is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen”.

Efeziërs 4:8-10

Wat is het doel van ons leven? En wat heeft onze Heer en Heiland in de hemel daarmee te maken? Het is goed dat wij meer oog krijgen voor Gods bedoeling met ons leven als gelovigen. Hij wil ons zegenen en ons geestelijk leven tot volheid, tot volle bloei brengen. God wil niet dat wij een leeg en nutteloos bestaan hebben. Daartoe wil Hij ons leven vullen met de rijkdommen van Christus en de Heilige Geest.

Het woord volheid en vervullen komen regelmatig voor in de brief aan de Efeziërs en het is nuttig dat eens op een rijtje te zetten:

1. De volheid der tijden (Ef. 1:10)

Deze term verwijst naar de toekomst, naar Christus' wederkomst. Dan zal Gods plan in vervulling gaan om alle dingen, alles wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Hij ontvangt dan de universele heerschappij die Hem toekomt. Alle voorgaande bedelingen van Gods heilsplan bereiken dan ook hun vervulling. Het komende Vrederijk is de bedeling van de volheid van Gods handelen, de volheid van de tijden, de volheid van Christus. Maar ook nu in deze tijd wil Hij al het Centrum van ons leven zijn.

2. De Gemeente als de volheid van Christus (Ef. 1:23)

Het is eigenlijk verbazend dat Christus de Gemeente, Zijn lichaam en Zijn bruid, als Zijn eigen volheid ziet. Dat is alleen mogelijk op grond van Zijn volbrachte werk. De Gemeente completeert op die manier de tweede Mens. Precies zoals Adam zijn vreugde vervuld zag in de bruid die God voor hem had bereid, ziet de Heer Jezus de Gemeente als de vervulling van Zijn wensen, Zijn volheid. Ondertussen is Hijzelf echter Degene die door Zijn kracht alles in allen vervult, en alles tot volheid brengt in het leven van de Zijnen.

3. De volheid van God (Ef. 3:19)

Het doel van Paulus' tweede gebed in deze brief is dat de heiligen innerlijk vervuld worden met de liefde van Christus. Dan worden wij vervuld tot de hele volheid van God, voor zover die in mensen gestalte kan krijgen. God is liefde en Zijn liefde, die in Christus gekend wordt en geopenbaard is, doet in ons haar werk en wordt in ons *volmaakt* (1 Joh. 4:12). Al het andere is leegheid en ijdelheid. Deze vervulling van de innerlijke mens is het werk van de Heilige Geest, die ons verandert naar het beeld van Christus.

4. De volheid van de gaven van Christus (Ef. 4:10)

Onze Heer en Heiland heeft Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Maar Hij is nu opgevaren *boven* alle hemelen. Hij troont aan Gods rechterhand om alle dingen tot volheid te brengen. Dat wordt nu vooral zichtbaar in de Gemeente van de verlostten, die vele verschillende gaven van de verheerlijkte Heer ontvangt om de heiligen te volmaken en op te bouwen in het geloof.

5. De maat van de volheid van Christus (Ef. 4:13)

Als de gaven goed functioneren en hun doel bereiken, kunnen wij samen opgroeien en tot geestelijke volwassenheid komen, de maat bereiken van de volgroeiheid van de volheid van Christus. Dan wordt Zijn beeld in ons allen gezien en krijgt Hij gestalte in ons. Aan het Hoofd ontleent het lichaam van Christus alles wat nodig is om zichzelf op te bouwen in de liefde.

6. De vervulling met de Geest (Ef. 5:18)

De opdracht hier is vervuld te worden, of vol te zijn van de Geest. Wat houdt dat in? Dat blijkt uit het vervolg: '(...) en spreek tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer' (Ef. 5:19). De Heilige Geest vult ons leven met stromen van levend water, met lof en dank, ja, met Christus Zelf.

Oude Sporen 2020

