

Driemaal 'behouden'

door: Hugo Bouter

'Want uit genade bent u behouden, door het geloof; niet op grond van werken, opdat niemand roemt'.

Efeziërs 2:8

Behoudenis in het verleden, het heden en de toekomst

Bent u, ben je behouden? Die vraag werd vroeger wel gesteld aan met name jongeren. Ik heb de indruk dat het nu niet zo vaak meer gebeurt. Toch is het wel een belangrijke vraag. Ben je behouden, of, wat ongeveer hetzelfde is: Ben je bekeerd? Het gaat om het eeuwige heil, om de vraag waar je de eeuwigheid zult doorbrengen: in de hemel of in de hel.

Ben je behouden? Dat kan een gelovige zeggen als hij weet gered te zijn van het eeuwig verderf, de eeuwige verlorenheid. Hoe kun je dat weten? God geeft ons die zekerheid in Zijn Woord. Van onze kant is echter geloof vereist in het volbrachte werk van Christus op het kruis van Golgotha. De apostel Paulus schreef aan de Efeziërs: 'Want uit genade bent u behouden, door het geloof; niet op grond van werken, opdat niemand roemt' (Ef. 2:8). En elders zegt hij dat God 'ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen' (2 Tim. 1:9).

Bij de behoudenis gaat het niet alleen om het feit dat wij zijn verlost van de straf die onze zonden met zich meebrachten, maar ook van de macht van de zonde. Het Evangelie belooft geen vrijstelling van de zondestraf aan mensen die in hun zonden willen voortleven. Het is werkelijk de kracht van God tot behoudenis voor ieder die gelooft (Rom. 1:16). Het Evangelie vindt ons dood in onze misdaden en zonden, maakt ons levend, verlost ons uit de macht van de duisternis en brengt ons over in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden (Kol. 1:13-14).

Wij kunnen als gelovigen dus zeggen dat wij behouden zijn. Aan de andere kant is het duidelijk dat:

- (1) wij ook als verlost nog leven in een wereld met allerlei verleidingen,
- (2) de zonde nog in ons woont, en
- (3) Satan nog steeds onze tegenstander is.

Daarom hebben wij eveneens een continue, dagelijkse behoudenis nodig zolang wij nog op aarde zijn. Daarom zegt de Bijbel ook nadrukkelijk dat wij behouden worden (in de tegenwoordige tijd). Wij kunnen dat o.a. lezen in Romeinen 5:9-10 en 1 Timotheüs 4:10. Wij zijn met God verzoend door de dood van Zijn Zoon, maar wij worden nu behouden door Zijn leven. Dat betekent: wij worden behouden door of in de kracht van Christus' leven. Hij staat garant voor onze volledige behoudenis. Wij bereiken veilig het einddoel dankzij het feit dat wij een hemelse Hogepriester hebben, die altijd voor ons leeft om voor ons te bidden en te pleiten (vgl. Hebr. 7:25).

Deze dagelijkse, praktische behoudenis genieten wij door dicht bij de Heer en bij Zijn Woord te leven. De Schrift maakt ons wijs tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is (2 Tim. 3:15). Hier vinden wij alles wat nodig en nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid (2 Tim. 3:16). Bij deze vorm van voortdurende behoudenis speelt het leven bij de Schrift, door de kracht van de Heilige Geest, dus een grote rol. Dit hebben wij nodig om bewaard te blijven te midden van gevaren.

In de derde plaats verwachten wij echter ook de (toekomstige) behoudenis, c.q. de Behouder uit de hemel (Fil. 3:20-21). De complete behoudenis is nog niet ons deel, maar ze ligt gereed om in de laatste tijd geopenbaard te worden (1 Petr. 1:5). Wij verwachten namelijk (de volle vrucht van) het zoonschap: de verlossing van ons lichaam (Rom. 8:23). Christus is onze Heiland, onze Redder, onze Behouder, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid. Dat zal Hij doen bij Zijn wederkomst, en daarom zien wij vol verlangen naar Hem uit.