

Veilig in de Ark

Christus als de Ark van onze behoudenis

door: Hugo Bouter

'Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt'.

Hebreeën 11:7

De ark van Noach is een prachtig beeld van Christus als de Ark van onze behoudenis. De 'wateren' die over de aarde kwamen, spreken van de vloed van Gods oordeel — het oordeel dat ons had moeten treffen en dat iedereen die niet de toevlucht neemt tot Christus eenmaal ook **zal** treffen (vgl. Ps. 42:8). Buiten Christus zijn wij verloren; dan blijft de toorn van God op ons rusten (Joh. 3:36). Slechts **in Hem** zijn wij veilig voor de oordeelswateren, zoals Paulus getuigt: 'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die **in Christus Jezus** zijn' (Rom. 8:1).

Christus heeft het oordeel ondergaan voor allen die tot Hem de toevlucht nemen en die daardoor veiligheid en vrede in de 'Ark' vinden. De wateren van Gods oordeelsvloed zijn dan voorgoed geweken, want de Heer Jezus heeft ons overgebracht naar 'een nieuwe wereld', waar wij op een veilige grondslag voor Gods aangezicht staan — de grondslag van de *opstanding*. De nieuwe positie van de christen komt tot uitdrukking in zijn doop: het waterbad dat enerzijds spreekt van de dood, maar anderzijds ook van de opstanding tot een nieuw leven (Rom. 6:3-4; 1 Petr. 3:20-21).

In het leven van Mozes zien wij iets dergelijks. Mozes werd in een biezen kistje toevertrouwd aan de wateren van de Nijl en zó door het water heen gered. Hij werd 'begraven' in de wateren van de rivier en zo gered door het water heen. Zo werd hij *uit het water* getrokken (dat is ook de betekenis van zijn naam). Genesis 6 en Exodus 2 gebruiken hetzelfde Hebr. woord voor 'ark' of 'kist'. Bent u, ben jij al in Christus geborgen en met Hem gestorven en opgestaan tot een nieuw leven?

Laten wij nu ook aandacht geven aan de details van de **beschrijving** van de ark in het boek Genesis en de symbolische betekenis ervan:

(1) De ark van Noach was een houten kist met een lengte van driehonderd el, een breedte van vijftig el en een hoogte van dertig el (dus ongeveer 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog). Er waren drie verdiepingen in aangebracht, met vakken of kamers die dienden als woonruimten en voorraadkamers. Er was een ingang in de zijkant, een deur die door God Zelf

werd toegesloten (Gen. 6:16; 7:16). Ook was er een lichtopening van boven, een venster dat later door Noach werd geopend om de raaf en de duif uit te laten (Gen. 8:6-8).

(2) Wanneer wij de ark van Noach bezien als een type van Christus, de Ark van onze behoudenis, dan spreekt **het hout** — de vrucht der aarde — van Zijn waarachtige **mensheid** (vgl. Jes. 4:2; 53:2). Er is één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus (1 Tim. 2:5). Hij is waarachtig **Mens** geworden om verloren **mensenkinderen** te kunnen redden.

(3) Noach moest de ark van binnen en van buiten **bestrijken met pek** — in het Hebreeuws gaat het hier om het grondwoord voor 'verzoening'. Deze bedekking, van binnen en van buiten, is een beeld van de bedekkende en verzoenende kracht van Christus' dood. Zijn bloed bedekt onze zonden, maakt ons aangenaam voor God en verlost ons van de komende toorn. Maar het bloed moet wel innerlijk worden *toegepast* op ons hart en geweten door het geloof, door de werking van de Heilige Geest. Ook van buiten moet het zichtbaar zijn door een geheiligd leven. Is de kracht van het bloed zichtbaar in uw en jouw leven?

(4) De **deur** van de ark was in de zijkant. Bij de zijkant van de ark kunnen wij denken aan de doorboorde **zijde** van Christus, die de weg tot behoud voor zondaars opende (Joh. 19:34-35; 1 Joh. 5:6-9). Christus is de Deur: als iemand door Hem binnengaat, zal hij behouden worden (Joh. 10:9). Bent u, ben jij al door Hem naar binnen gegaan?

(5) De vakken of **kamers** (lett. 'nesten') in de ark getuigen van de beschutting en de zekerheid die het deel is van allen die in Christus zijn en (ver)blijven: 'En nu, kinderen, blijft in Hem' (1 Joh. 2:28). Op die manier fungeert Hij voor ons als een **heilighdom** (vgl. Jes. 8:14). Evenals bij de ark waren er later bij de

tempel kamers beschikbaar op drie verschillende verdiepingen (Gen. 6:16; 1 Kon. 6:4-5). In het huis van God zijn vele woningen, er is plaats voor ieder die gelooft. Verblijf ik ook in Christus, leef ik in praktische gemeenschap met Hem?

(6) Verder was er aan de ark een **lichtopening** van boven. Zo openbaarde Christus licht van boven, licht uit de hemel, te midden van een toneel vol verwarring en duisternis (Joh. 1:9; 3:12,31,32). Is het licht in mijn leven?

(7) Tenslotte is ook het **gereedmaken** van de ark van belang. De ark van Noach behelst een praktische les voor gelovige ouders. Zoals Noach de ark toebereidde tot redding van zijn huisgezin (Hebr. 11:7), zo mogen christenouders hun kinderen tot Christus leiden en hen in veiligheid brengen te midden van een wereld die de vernietigende oordelen van de eindtijd, de vloed van de toorn van God en van het Lam, tegemoet gaat.

Oorsprong: [HB revisie 08-08-2006](#)