

Hugo Bouter

# Geluk door gehoorzaamheid

*'Wat Hij u ook zegt, doe dat'.*

Johannes 2:5

---

Misschien hebt u goede plannen en voornemens, maar ontdekt u telkens weer dat ze mislukken. Het willen is wel aanwezig, maar het doen van het goede niet (Rom. 7:18). In onszelf, in onze oude natuur vinden wij geen kracht om goede werken te doen en God te behagen. Dat is een belangrijke les die wij ook als gelovigen moeten leren. Wij moeten ons stellen onder de leiding van Gods Geest en leren wandelen in de kracht van de Geest (Gal. 5:16-26).

De grote vraag is of wij onze weg met God gaan en naar Zijn wil handelen. Alleen dan zullen onze voornemens gelukken (Ps. 1:3). Daarom is het goed stil te staan bij de aanwijzing die Maria, de moeder van Jezus, aan de bedienden gaf tijdens de bruiloft te Kana: 'Wat Hij u ook zegt, doe dat'. Maria zocht haar heil bij haar Zoon, die tevens haar Heiland-God werd. Dat moeten wij ook doen. Hem te dienen is de sleutel tot geluk en zegen. Hij alléén opent de deur tot een nieuw leven in de kracht van Zijn opstanding.

Want Christus is niet alleen Mens geworden. Hij is niet slechts als Kind geboren in een stal in Bethlehem. Hij heeft Zijn leven ook geofferd voor een wereld, verloren in schuld. Hij is in de dood gegaan, en Hij heeft Zijn leven vrijwillig afgelegd. De tempel van Zijn lichaam is 'afgebroken' (zie Joh. 2:19-22). Maar Hij is ook weer opgewekt uit de doden. Hij is de Eersteling, de Eerstgeborene uit de doden. En zo maakt Hij alle dingen nieuw. Dat wil Hij ook graag in uw en in mijn leven doen. Hij alleen is machtig daartoe.

Christus schenkt verlossing, vrede en vreugde. Dat is de 'goede wijn' van hemelse oorsprong, die wij nu al in dit leven mogen genieten. Tenminste wanneer wij Hem kennen als onze Heer en Heiland en Hem de eerste plaats geven in ons leven. Wij kunnen dit dus vergelijken met de wonderlijke gebeurtenis in Johannes 2, waarbij het water in wijn veranderd werd. De wijn spreekt van de vreugde die Hij geeft, de blijdschap van de verbinding met Hem, de ware Gastheer en de ware Bruidegom van Zijn volk.

Straks bij Zijn wederkomst zal Hij die plaats voorgoed innemen en dan breekt er definitief een vreugdevolle tijd aan: een nieuw millennium voor Israël en de wereld, het lang verwachte Vrederijk. Dan verschijnt Hij als Redder voor Zijn volk, als Sions Verlosser, als de ware Vredevorst.

---

