

De weg van Kaïn

door: Hugo Bouter

Judas :11

'Zij zijn de weg van Kaïn gegaan'.

Het verval en de afval van de eindtijd worden in dit vers in drie fasen geschetst: (1) de weg van Kaïn, (2) de dwaling van Bileam, en (3) het verzet of de tegenspreking van Korach. Deze tijd eindigt dus in rebellie en ondergang, waarna Christus zal wederkomen (zie vs. 14-15).

Weet u wat dat inhoudt: dezelfde weg als Kaïn opgaan? Kaïn leek op het eerste gezicht niet zo'n slecht mens. Zijn weg leek acceptabel. Hij was zelfs religieus en bood God een offer aan. Maar de 'weg' die hij ging, was niet de weg die God had aangewezen, namelijk die van het dienen van God door het brengen van een plaatsvervangend offer. Dat was de weg die zijn broer Abel wel ging. De Bijbel zegt dat Abel zodoende een beter offer bracht (Hebr. 11:4).

Dit is duizenden jaren geleden gebeurd, aan het begin van de geschiedenis van de mensheid, maar het is toch nog actueel. Want het gebeurt helaas nog steeds dat mensen God de rug toekeren, Zijn weg niet willen gaan en van Hem wegvlugten. Zonder dat er verzoening tot stand is gebracht, kunnen wij voor Hem echter niet bestaan. Er is slechts één weg terug naar God. Dat is de weg van Christus. Luister daarom naar Hem die gezegd heeft: 'Ik ben de Weg'! (Joh. 14:6). Hij is het Zoenoffer voor onze zonden (1 Joh. 2:2).

Kaïn ging uit van het aangezicht des Heren (Gen. 4:16). Zijn weg voerde hem steeds verder bij God

vandaan. De gemeenschap met Hem moest hij voortaan missen. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht kon hem niet meer bestralen.

De weg van Kaïn was ook de weg van het geweld en van de broederhaat. Zijn werken waren boos (1 Joh. 3:12). Voor het oog van de wereld had hij succes. Hij werd de eerste stedenbouwer, en hij noemde die stad naar de naam van zijn zoon (Gen. 4:17). Maar het was de stad van de mens, niet de stad die God had uitverkoren. De stad van God is nu het nieuwe Jeruzalem, waarheen wij als gelovigen op weg zijn. Bent u op Gods weg, de weg naar Boven?