

Hugo Bouter

Een nieuwe schepping

'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden'.

'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.

2 Korintiërs 5:17; Openbaring 21:5

Een nieuwe schepping

De uitdrukking 'een nieuwe schepping' vinden wij slechts tweemaal in het Nieuwe Testament, en wel in 2 Korintiërs 5:17 en Galaten 6:15. Verder vinden we in Openbaring 3:14 nog de uitdrukking 'de schepping van God'. De nieuwe schepping is uit God. Ze is volkomen in harmonie met God, in tegenstelling tot de oude schepping, die onder de vloek van de zonde ligt.

Christus is het *begin* van deze schepping van God, dat wil zeggen: Hij is de Oorsprong en het Hoofd ervan. Iedereen die in Christus is, maakt deel uit van deze nieuwe schepping en heeft naar de regel – de maatstaf – daarvan te wandelen.

De gelovigen zijn de éérste vruchten van de nieuwe schepping. Zij zijn uit God geboren door middel van het woord van de waarheid, en zij vormen daarom de eerstelingen van Zijn schepselen (Jak. 1:18). Zij zijn de eerste oogst van het verlossingswerk van Christus, en zij bezitten ook de eerstelingen van de Geest (Rom. 8:23). Zij zijn, evenals het Joodse overblijfsel in de toekomst, gekocht als eerstelingen voor God en het Lam (Openb. 14:4). Spoedig zal heel de schepping

delen in de heerlijke resultaten van het werk van Christus en dan zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijkheid worden (vgl. Joh. 1:29; Kol. 1:20; 2 Petr. 3:13; Openb. 21:15).

Wat een verantwoordelijkheid is het voor ons, die nu al met God verzoend zijn, om ons in een wereld die in het boze ligt werkelijk als vertegenwoordigers en voorboden van deze nieuwe schepping te gedragen!

De nieuwe geboorte

Wij willen in dit verband nog op twee andere uitdrukkingen wijzen, namelijk 'de nieuwe geboorte' en 'het nieuwe verbond'. Bij de nieuwe geboorte, waarvan sprake is in Johannes 3, wordt een speciaal Grieks woord gebruikt voor 'nieuw'. Niet *kainos*, d.i. andersoortig, of *neos*, nieuw qua tijd; maar *anōthen*, dat betekent 'opnieuw' of 'van boven'.

Wij ontvangen in de nieuwe geboorte leven van een geheel nieuwe, hemelse oorsprong. Wij zijn uit God geboren, uit water en Geest (door de hemelse inwerking van Woord en Geest). Christus is van boven gekomen en op aarde neergedaald om ons hemels leven, het eeuwig leven, mee te delen. Hij is Zelf nu ons leven (Joh. 3:3, 5).

Het nieuwe verbond

Wat het nieuwe verbond betreft: dit wordt ook gekenmerkt door een innerlijke vernieuwing van het hart als de noodzakelijke voorwaarde om met God in verbinding te staan (zie Jer. 31:31-34; Ezech. 11:19-20; 36:25-27; 2 Kor. 3:36 en Hebr. 8:6-13). In de beide laatste Schriftplaatsen wordt het Gr. woord *kainos* gebruikt, dus nieuw in de zin van *andersoortig*.

Het nieuwe verbond verschilt volkomen van het oude verbond, waarbij de zegen afhankelijk werd gesteld van de tegenprestatie van de mens (wat juist ertoe diende om het onvermogen van de mens tot enig goed aan te tonen). Het nieuwe verbond schenkt een totale vernieuwing uit vrije genade. Vergeving van zonden én een nieuwe natuur die beantwoordt aan Gods wil: dat zijn de kenmerkende zegeningen

van het nieuwe verbond, dat berust op het volmaakte, éénmalige offer van Christus.

Oude Sporen 2018

