

Een weltoegerust volk voor de Heer

door: Hugo Bouter

Lukas 1:17

‘En hij zal voor Zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden’.

De opdracht van Johannes

Johannes de dooper, de heraut van de Messias, zou door zijn prediking een ‘weltoegerust volk’ voor de Heer bereiden. In dit vers is eerst sprake van het karakter van zijn dienst en vervolgens van het grote doel ervan. Het doel was dat de Heer bij Zijn komst te midden van de Zijnen een toegerust volk zou aantreffen, een berouwvol overblijfsel dat naar Hem uitzag en dat in staat was Hem te ontvangen. ‘Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt U zijn ontmoet?’

De bediening van Johannes droeg het stempel van het werk van Elia, die het afgeweken volk terugbracht tot de dienst van Jahweh (1 Kon. 18). Een terugkeer tot God en tot Zijn Woord, daar gaat het om — ook in deze tijd waarin wij uitzien naar de wéderkomst van Christus.

Aan het einde van de oudtestamentische bedeling was de komst van Elia aangekondigd door de profeet Maleachi (dat betekent: ‘Mijn bode’). Voordat de grote en geduchte dag des Heren aanbrak, zou Elia nog een keer optreden om een herstel te bewerken en het volk terug te brengen tot de wet van Mozes (Mal. 4:4-6). In de eindtijd zien wij dan ook de twee getuigen optreden te Jeruzalem; en zij verrichten daarbij soortgelijke wonderen en tekenen als Mozes en Elia (Openb. 11:5-6). Dat zal de definitieve vervulling zijn van deze profetie.

Hier in Lucas 1 gaat het om de komst van de Heer in het vlees, Zijn komst in vernedering. Toch was er ook toen een parallel tussen Elia en Johannes, de wegbereider van de Heer. De evangelist citeert vrij uit Maleachi 4, waarbij de gedachte aan bekering en geestelijk herstel nog iets duidelijker naar voren komt. Hij spreekt over ongehoorzamen, die moesten worden teruggebracht tot de wijsheid of de gezindheid van de rechtvaardigen. Johannes zou uitgaan in de geest en de kracht van Elia om dat tot stand te brengen. Als een tweede Elia zou hij door middel van zijn

boeteprediking een rest uit het volk apart zetten, en zodoende zou de Heer Jezus bij Zijn komst een weltoegerust volk aantreffen.

Het komt er ook voor ons op aan dat wij een toegerust volk voor de Heer vormen, zodat Hij ons bij Zijn komst wakend, biddend, dienend en strijdend zal vinden. Onze toerusting voor de Heer heeft de volgende vier kenmerken:

Toerusting tot dienstbetoon

Het eerste is de bereidheid om te dienen. Hierbij kunnen wij denken aan het voorbeeld van de Heer Zelf, die tijdens de Paasmaaltijd de voeten van Zijn discipelen waste en afdroogde met de linnen doek waarmee Hij omgord was (Joh. 13:4-5). Als de ware Dienaar van allen die Hem toebehoren, is Hij ook nu nog in de hemel werkzaam ten behoeve van ons om ons te reinigen en te heiligen door middel van het water van het Woord.

De linnen gordel spreekt van dienstbetoon en van praktische gerechtigheid. Hij is het symbool van het zich willen inzetten voor anderen, om hen te dienen en wel te doen. Hetzelfde zien wij bij de gordeldoeken van Paulus (Hand. 19:12).

Toerusting tot arbeid

In het verlengde hiervan ligt onze arbeid voor de Heer. Dat is het tweede aspect. Een mooi voorbeeld vinden wij in het boek Nehemia. De bouwers aan de muren van Jeruzalem hadden ieder zijn zwaard aan de heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren (Neh. 4:15-20). Het zwaard en de troffel gingen samen.

Zo waren zij toegerust tot de arbeid, de herbouw van de stad van God. Dat zou ons ook ter harte moeten gaan. Wij mogen werken met levende stenen en die toevoegen aan Gods huis (vgl. 1 Petr. 2).

Hoe bouwen wij aan het huis van God? Dat is een belangrijk thema, ook in de brieven van Paulus (o.a. in 1 Kor. 3). De herbouw van Jeruzalems muur ging echter gepaard met strijd en dat brengt ons tot het volgende punt.

Toerusting tot de strijd

Wij zijn bouwers, maar tegelijk ook strijders. Dat is het derde aspect. Zijn wij in staat het zwaard van het Woord van God te hanteren? Dragen wij de hele wapenrusting van God? Zijn wij ook in dit opzicht een weltoegerust volk? Zie in dit verband Efeziërs 6:10vv.

Wij zijn soms geneigd te vergeten dat de Heer ook onze Aanvoerder is, onze Legeroverste. Maar wij zijn soldaten van Christus, wij staan onder Zijn bevel (2 Tim. 2:3). Zijn wij toegerust tot de strijd? Als christenen hebben wij drie aartsvijanden: de zonde, de satan en de wereld. Maar de strijd is des Heren. De vraag is of wij Hem ten dienste staan.

In Psalm 110 vinden wij een weltoegerust volk ten dienste van de wederkomende Heer, de ware Priester-Koning: 'Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van Uw heerban' (Ps. 110:3vv.).

Toerusting tot waakzaamheid

Dit brengt ons tot het vierde en laatste punt: de toerusting tot waakzaamheid, tot het verwachten van de Heer. De waakzame slaven in Lucas 12 hebben hun lendenen omgord en hun lampen brandend (Luc. 12:35vv.). Zij staan klaar om hun Heer te ontmoeten en Hem te verwelkomen.

Het geheim daarvan vinden wij in Matteüs 25, in de gelijkenis van de tien maagden (Matt. 25:1-13). Dat is namelijk of wij 'olie' in onze kruiken hebben, of de Heilige Geest werkzaam is in ons hart en leven om ons toe te bereiden voor Christus' komst. Het is immers de Geest en de bruid, die zeggen: Kom, Heer Jezus!

Krijgt de Geest de kans in ons leven om ons te vormen als leden van 'een weltoegerust volk voor de Heer'?