

Indeling van de brief aan de Efeziërs

door: Hugo Bouter

Aanhef (1:1-2)

Deel I — Gods eeuwige raadsbesluiten (1:3-23)

- (1) Dankzegging voor Gods eeuwige raadsbesluiten in Christus (1:3-14):
 - (a) de positie van de gelovigen als kinderen en zonen voor Gods aangezicht, passend gemaakt voor Hem en aangenaam in de Geliefde, en bovendien begiftigd met inzicht in Gods raad ten aanzien van de komende Christusregering;
 - (b) hun positie als mede-erfgenamen met Christus, die als zodanig ook door God erkend zijn door de verzegeling met de Heilige Geest, die het onderpand van de erfenis is.
- (2) Gebed om geestelijk inzicht in deze raadsbesluiten, alsmede in de (opstandings)kracht waarmee God ze ten uitvoer brengt (1:15-23):
 - (a) de hoop van Zijn roeping, d.i. onze positie voor Hem (vgl. punt 1a);
 - (b) de heerlijkheid van Zijn erfenis (vgl. punt 1b);
 - (c) de opstandingskracht, zoals die werkzaam is in de opstanding en de verheerlijking van Christus, om deze raadsbesluiten ten opzichte van ons te kunnen realiseren.

Deel II — Gods heilshandelen in de huidige tijd (2:1-22)

- (1) Persoonlijke gevolgen (2:1-10): levendmaking, opwekking en plaatsing in de hemelse gewesten in Christus.
- (2) Gemeenschappelijke gevolgen (2:11-22): Jood en heiden tot een nieuwe eenheid gevormd in Christus: één nieuwe mens, één lichaam, één huis.

Deel III — Paulus' rentmeesterschap (3:1-21)

- (1) De dienst van Paulus in verband met de openbaring van de verborgenheid van de Gemeente, die ten tijde van het Oude Testament verborgen was gebleven (3:1-13).
- (2) In aansluiting hierop zijn gebed om de verwerkelijking van de hele uitgestrektheid van Gods raad (breedte, lengte, diepte en hoogte), doordat Christus (het Middelpunt van al die raadsbesluiten) woning maakt in het hart. Dit leidt tot aanbedding en verheerlijking van God — de Oorsprong van al deze plannen van genade — in de Gemeente, tot in alle eeuwigheid. Amen! (3:14-21).

Deel IV — Een wandel in overeenstemming met onze hoge roeping (4:1-16)

- (1) Door het bewaren van de eenheid van de Geest (4:1-6):
 - a. innerlijke eenheid zoals die door de ene Geest gevormd is;
 - b. uiterlijke eenheid onder het gezag van de ene Heer;
 - c. universele eenheid onder het hoofdschap van de ene God en Vader.
- (2) Door de uitoefening van de verscheidenheid van gaven naar de maat van de gave van Christus, het verheerlijkte Hoofd van de Gemeente (4:7-16):
- (3) de apostelen en profeten die God gebruikt heeft om ons het Nieuwe Testament toe te vertrouwen (fundamentleggers);
- (4) de evangelisten die nieuwe leden binnen de gemeente brengen (toevoegers);
- (5) de herders en leraars die de leden tot volwassenheid brengen (opbouwers).

Deel V — Onze wandel als nieuwe mensen in Christus (4:17-5:21)

- (1) Door op grond van onze éénmaking met Christus de kenmerken van de oude mens in de praktijk af te leggen en die van Christus aan te doen, en dan ook als opgestane mensen in Zijn licht te wandelen (d.w.z. Zijn gezag over ons leven te erkennen).
- (2) Door als geliefde kinderen van God, die uit Hem geboren zijn en deelhebben aan het leven van God, navolgers van Hem te zijn en Zijn karakter te openbaren (liefde en licht).
- (3) Door op grond van onze verzegeling met de Heilige Geest zó te wandelen dat wij Hem niet bedroeven, maar integendeel met de Geest vervuld zijn.

In dit deel van de Efezebrief is geen scherpe onderverdeling aan te brengen. Deze onderwerpen houden nauw verband met elkaar, want de relatie tot God, tot Christus en tot de Geest is bepalend voor heel onze wandel.

Deel VI — Onze relaties op aarde (5:22-6:9)

- (1) De verhouding vrouw - man, in het hemelse licht van de verhouding tussen Christus en de Gemeente (5:22-33).
- (2) De verhouding kinderen - ouders, in het licht van het gezag van Christus (6:1-4).
- (3) De verhouding slaven - heren, eveneens in het licht van het gezag van onze Heer in de hemelen (6:5-9).

Deel VII — De wapenrusting van God (6:10-20)

- (1) Defensief: gordel (waarheid), harnas, (gerechtigheid), schoeisel (vrede), schild (geloof) en helm (heil).
- (2) Offensief: zwaard (het Woord van God).
- (3) Tactisch: het gebed.

Slot (6:21-24)