

M. Koechlin

Eenstemmigheid in de aanbidding

Een korte gedachte over de eredienst

Openbaring 5

Als de Bijbel ons vermaant dezelfde gezindheid te hebben en eenstemmig te zijn, dan moet dat toch ook wel zichtbaar zijn in onze erediensten. Wij worden ertoe opgeroepen 'hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt (Fil. 2:2). Het zijn kostbare momenten in het samenkomen rondom de Heer, als een broeder kan spreken over de vernedering van de Heer Jezus, Zijn dood en glorie. Het is fijn als hij kan verwoorden wat er is in het hart van allen leeft. Dan bedenken we eenstemmig hetzelfde. Veel woorden zijn er niet nodig.

Er kunnen ook momenten zijn dat de aanwezigen zwijgen. De woorden die vertolken wat onze harten voelen, ontbreken. Er is stille overdenking en wij buigen ons neer in gedachten, als wij denken aan de grootheid, de macht en de liefde van onze God en Vader, aan de onuitsprekelijke overgave van Zijn Zoon op het kruis; en wij aanbidden in de stille overdenking van deze dingen. Wat een tegenstelling tussen dit stilzwijgen, en het onrustige wachten totdat een broeder de mond opent om een lied op te geven, of een gebed of een woord uit te spreken.

In de beschrijving van de aanbidding die Johannes ons geeft in Openbaring 5, kijken we door een geopende deur in de hemel. We zien de heerlijkheid van de hemel en de heerlijkheid van Hem die op de troon gezeten is en alles wat Hem omringt. Maar zodra het geslachte Lam verschijnt, wordt alle aandacht op Hem gericht en denkt men alleen aan Hem. De vier levende wezens en de oudsten

vallen vóór het Lam neer. Zij omringen Hem en aanbidden Hem met hun harpen en gouden schalen vol reukwerk. Zij bezingen Hem.

Daarna prijzen tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen van engelen Zijn waardigheid, en de vier levende wezens zeggen: Amen. Het lijkt of er niets aan dit toneel ontbreekt. Maar de oudsten gaan door met het aanbidden. Zij vallen op hun aangezicht. Dan zijn er geen woorden, geen liederen. Er staat alleen dat zij aanbaden (Openb. 5:14).

Oorsprong: Le Messenger Evangélique 1930-302. Titel: Quelques pensées sur le culte

