

## Vijf aspecten van de christelijke hoop

*“Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten.”*

Filippenzen 3:20

Ons gedrag als christenen moet worden gekenmerkt door *waken* en *wachten*, want de wederkomst van de Heer is mogelijk heel dichtbij. Het kan ieder moment gebeuren, alles in deze tijd wijst daarop. Wij hoeven niet te wachten op bepaalde tekenen in verbinding daarmee, maar wij verwachten de Heer Jezus Christus Zelf als Heiland. Vele christenen hebben maar een vaag idee van de wederkomst van de Heer, hoewel het Nieuwe Testament vol staat ervan. Anderen die het wel weten, nemen het aan als leer, zonder dat het een uitwerking heeft op hun leven. Maar het vooruitzicht van de wederkomst van onze Heer en Heiland stelt al onze bezigheden in een ander licht. Filippenzen 3:20 geeft ons deze gedragscode: ons burgerschap, of: onze woning, is in de hemelen. Op aarde zijn wij vreemdelingen, pelgrims op doorreis. Wij zoeken hier geen vaste woonplaats. Onze Heiland heeft hier geleefd als een Vreemdeling zonder thuis. Wij gaan de aarde verlaten en moeten er niet aan denken ons hier blijvend te vestigen.

Zijn wij ons werkelijk ervan bewust dat de Heer elk ogenblik kan komen en dat wij dan veranderd worden en Hem tegemoet gaan in de lucht? Heeft de zekerheid dat wij Hem spoedig zullen zien, invloed op ons? Laten wij waakzaam zijn, want het hart keert zich zo gemakkelijk af van deze hoop. Wij worden zo gauw beïnvloed door de dingen van de wereld. Is deze *hoop* voor ons een absolute zekerheid? In de spreektaal is het woord ‘hoop’ vaak verbonden met twijfel, maar de Bijbel kent geen twijfel over de vervulling van de christelijke hoop. Alle beloften van God zijn zeker in Christus Jezus, in Hem is het ‘ja’ en in Hem het ‘amen’.

Hebreeën 6:18-19 vergelijkt de hoop met een *anker*. Een anker dat niet zeker en vast is, dient nergens toe. Het anker van onze hoop is niet bevestigd in het drijfzand, maar het is daar waar onze Heiland is. *“De voorgestelde hoop ... hebben wij als een anker van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen het voorhangsel, waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan”*. De hoop zou zo’n grote invloed op ons leven moeten hebben, dat de Heiland ons bij Zijn komst aantreft als mensen die leven tot Zijn eer: *“Maar*

*wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel”* (1 Petr. 1:15).

Denken wij aan deze vermaning? God is heilig, en de heiligheid stempelt het leven van Gods kinderen. Dit zou ons hele doen en laten moeten kenmerken. In het Nieuwe Testament heeft de hoop op de wederkomst van de Heer vijf verschillende aspecten. Ze wordt ons voorgesteld als:

1. een gelukkige hoop;
2. een vertroostende hoop;
3. een reinigende hoop;
4. een levende hoop;
5. en een versterkende hoop.

### 1. Een gelukkige hoop

*“De verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus”* (Tit. 2:13).

Titus 2:11 zegt: *“De genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen”*. De genade leert ons hoe wij moeten leven. De genade brengt de mens tot God en leert hem de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verzaken. De genade brengt ons in het licht van God en stelt ons in staat in overeenstemming met dat licht te leven. Wij worden ertoe opgeroepen ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig te leven in de tegenwoordige eeuw, waarin alles in de macht van de boze verkeert en in strijd is met onze natuur als wedergeboren christenen. Wij moeten altijd erop bedacht zijn te doen wat God van ons verwacht in ons nieuwe leven!

De verlost zijn het volk dat de Heer toebehoort. Wij zijn van Hem, *“die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons van alle wetteloosheid verlost en Zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede werken”* (Tit. 2:14). Laten wij ijverig zijn, niet om bij God in de gunst te komen, maar omdat wij in Zijn gunst zijn gebracht. Laten wij ijverig zijn, omdat wij

Hem toebehoren en Zijn eigendom zijn. Dan zullen wij een gezegend en gelukkig volk zijn. Dan kunnen wij spreken over de *gelukkige* hoop.

## 2. Een vertroostende hoop

“*Vertrouost daarom elkaar met deze woorden*” (1 Tess. 4:13-18). De gelovigen in Tessalonica wisten dat de Heer zou terugkomen, en zij verwachtten Hem (1 Tess. 1:9-10). Maar zij dachten dat Hij alleen zou komen om Zijn koninkrijk te vestigen. Omdat enkelen van hen waren ontslapen, waren ze bedroefd, want ze dachten dat de gestorvenen de heerlijkheid van Zijn regering niet zouden meemaken. Daarom schreef Paulus deze brief om hen te troosten, maar ook om uit te leggen waarop zij werkelijk moesten hopen. De brief geeft aan dat de ontslapenen in niets te kort zullen komen. Paulus zegt: “*Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen*” (4:14). De ontslapenen zullen de Heer ook vergezellen, als Hij Zijn regering op aarde zal vestigen.

Maar hoe zal dat gaan? Paulus zegt de Tessalonicenzen dat de Heer Zelf “*met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God zal neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn*” (vs. 16-17). Hij voegt eraan toe: “*Vertrouost daarom elkaar met deze woorden*” (4:18).

De apostel toont dus dat er geen reden is om bedroefd te zijn. De Heer zal ons tot Zich nemen in het hemels vaderland, en daarna zullen wij met Hem verschijnen als Hij Zijn koninkrijk opricht. Dat is een vertroostende hoop voor allen die bedroefd zijn. Wij mogen weten dat wij ieder moment verenigd kunnen worden met Hem, die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven.

## 3. Een reinigende hoop

“*En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is*” (1 Joh. 3:1-3). Wij moeten rein

zijn, zoals Hij rein is. Dat is de maatstaf voor onze heiliging! Als wij de hoop hebben dat Hij zal terugkomen, moet dat ook een uitwerking op ons leven hebben. De Heer Zelf wordt ons als voorbeeld gegeven. Zijn reinheid is de maatstaf, het model voor ons.

## 4. Een levende hoop

“*Wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkelijke erfenis*” (1 Petr. 1:3-5). Waarom is het een *levende* hoop? Omdat de Heer op Wie onze hoop is gevestigd, nu de Eersteling is van degenen die ontslapen zijn. Hij is de Eersteling uit de doden, nadat Hij aan het kruis heeft gehangen en in het graf is gelegd. Hij leeft nu in de heerlijkheid. Onze hoop is dus niet gebaseerd op een flauwe verwachting, het is een *levende* hoop. Wij hebben een *levende* Heiland, die op de troon van de Vader zit en met volharding wacht totdat al Zijn verlostten rondom Hem vergaderd zijn, tot lof en eer van Hem.

## 5. Een versterkende hoop

“*Hebt ook u geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Heer is nabij*” (Jak. 5:8). Er wordt niet gezegd dat de komst van de Heer *naderbij* komt, zoals men over een gebeurtenis spreekt die nog kan uitblijven. Christus' komst *is* heel nabij. Wij worden ertoe opgeroepen geduldig te zijn. De Heer wacht geduldig aan de rechterhand van de Vader. “*Hebt ook u geduld*”.

Als wij in de Bijbel lezen over de dingen die betrekking hebben op de komst van de Heer, zal onze hoop steeds sterker worden. Wij zeggen soms wel dat de komst van de Heer nabij is. Maar vervolgens kan het leven ons zodanig in beslag nemen, dat Zijn komst in onze gedachten verdrongen wordt. Ons hart moet sterk blijven in de hoop. “*Ik kom spoedig*”, zegt de Heer. Wij zullen de stem, die ons zal roepen, horen. Dan zullen wij deze aarde verlaten en Hem zien van aangezicht tot aangezicht in de woningen die Hij voor ons heeft bereid. Laat ons hart vol vreugde en hoop zijn en laten wij onafgebroken wachten om Zijn aangezicht te zien.

---

Oorsprong: [Le Messenger Évangélique](#) 1932-237

Titel: [Cinq aspects](#) de notre Espérance

Oude Sporen 2010

