

G.F.

Zoek Mij en leef

‘Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef. Maar zoek niet in Bethel, in Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar Berseba trekken, want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niets worden. Zoek de Heere en leef. Anders zal Hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen, het verteren, en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen.’

Een meditatie over Amos 5:4-6

De gemeenschap met God is het geheim van onze geestelijke kracht. Daarbij is het nodig dat vormendienst zorgvuldig wordt vermeden. De gemeenschap met God houdt in dat wij ons Zijn gedachten eigen maken, die zijn gericht op de Persoon van de Heere Jezus. Dat is ook het doel van onze gemeenschap (1 Joh. 1:3). God heeft Zijn geliefde Zoon hoog verheven. Als wij met de hulp van de Heilige Geest Christus mogen verheerlijken, dan zijn onze gedachten in overeenstemming met die van God Zelf. Wij moeten steeds in gemeenschap met God leven.

Het doel van dit artikel is de aandacht te vestigen op de waarde van de persoonlijke gemeenschap met God, die niet afhankelijk is van menselijke hulpmiddelen en organisaties van belijdende christenen. Wij moeten die gemeenschap beschouwen als een heilige zaak, verheven boven alles wat van beneden is. Het hoogste aspect hiervan is de aanbidding in geest en waarheid (Joh. 4:23).

Onder de wet moest de priester aan vier voorwaarden voldoen om God welbehaaglijk te kunnen dienen en eren:

1. Hij moest van het nageslacht van Aäron zijn, rein van oorsprong en van lichaam. Een klein lichamelijke gebrek leidde al ertoe dat hij ongeschikt was voor de dienst (Lev. 21:21).
2. Hij moest gebruik maken van een geheiligd wierookvat (Num. 16:37), van zuiver goud (2 Kron. 4:22).
3. Hij moest dit vullen met zuivere, heilige wierook (Ex. 30:35-38).
4. Hij moest de wierook aansteken met heilig vuur, dat genomen werd van het koperen altaar.

De lessen voor ons zijn als volgt:

1. Alleen wie gewassen is in het bloed van het Lam kan als priester tot God naderen. Alleen met een geweten dat zuiver is voor God, kan men Hem ware aanbidding brengen. Men kan eerbied en ontzag hebben voor God, maar zonder deze voorwaarden zal er geen echte aanbidding zijn. Menselijke gevoelens zullen spoedig de plaats innemen van het bloed van het Lam, dat zonder smet en zonder zonde is.
2. Net zoals het wierookvat van zuiver goud moest zijn, zo kan de aangename geur van de aanbidding alleen tot God opstijgen uit een rein hart en een zuiver geweten.
3. De priester mocht alleen zuivere wierook gebruiken; zo moet Christus het enige, reine Voorwerp van ons hart zijn.
4. Zoals de wierook alleen maar mocht worden ontstoken door heilig vuur, zo kan de vlam van de ware aanbidding alleen worden ontstoken door de Heilige Geest.

Een rein hart krijgen wij door ons geestelijk te voeden met Christus. Alleen dan kunnen wij God de aangename geur van ware aanbidding aanbieden. Onze gedachten zullen dan in volle gemeenschap zijn met die van God. Hoe kostbaar is die gemeenschap. Laten we ervoor waken dat we niet door 'vreemd vuur' van verkeerde invloeden afbreuk doen aan onze eredienst. Het zijn niet alleen vleselijke of aardse dingen die een hinderpaal vormen, maar zelfs godsdienstige inzettingen. Het geweten van de gelovige zal alles wat tegengesteld is aan God en aan de waarheid moeten veroordelen. Maar dat gebeurt niet altijd bij godsdienstige

inzettingen, wanneer die gedeeltelijk of verkeerd worden toegepast. Zulke menselijke inzettingen vormen een gevaar, dat des te ernstiger is omdat het niet zo eenvoudig te onderscheiden is.

Daarom is de volgende vermaning zo belangrijk: 'Zoek Mij en leef' (Am. 5:4). Bethel, Gilgal en Berseba waren heilige plaatsen in de ogen van elke trouwe Israëliet. Maar wat is er van deze plaatsen geworden in de geschiedenis van Gods volk (Am. 5:5)? Bethel, het huis van God, is veranderd in een tempel van afgoden. Gilgal, de plaats van de besnijdenis, was het uitgangspunt van de overwinningen onder Jozua. Maar later is het beroofd van de inhoud en het principe dat eruit volgde. Het was slechts een lege vorm die het hart tot wettisch denken bracht, zonder echte gemeenschap met God. Berseba, de put van de eed, werd de plaats waar Ezaü van zijn rechten werd beroofd door de listen van Rebekka en Jakob, geholpen door de vleeselijke begeerten van Izak.

Wij zien deze heilige plaatsen tot een val worden voor de gelovige Israëliet. Door de list van de boze raken de levende God en de inzettingen die door Hem zijn gegeven op de achtergrond. Dat is de valstrik van de vijand. Hij belicht de dingen die een schijn van waarheid hebben op zo'n wijze dat ze scheiding maken tussen God en ons. Maar het licht van het Woord is voldoende om het kwaad te oordelen. Welke lering kunnen wij daaruit trekken? Eenvoudig dit: de gemeenschap met God en gemeenschappelijke godsdienstige inzettingen zijn twee verschillende zaken. Het kan ons overkomen dat wij vurig bepaalde godsdienstige inzettingen verdedigen, terwijl ons hart zich van Christus verwijdert! Net zoals de Emmaüsgangers kunnen wij spreken over de dingen die betrekking hebben op Christus, terwijl wij Hem niet herkennen die met ons gaat.

Ook tegen ons zegt de Heere: Zoek Mij en leef. Wij moeten Christus Zelf zoeken en niet alleen de dingen die op Hem betrekking hebben. Het gaat om Zijn gezegende Persoon, de werkelijkheid van de persoonlijke gemeenschap met Hem, Die is opgewekt uit de doden. Zonder Hem is elke samenkomst krachteloos, hoe mooi de woorden ook zijn die er gesproken worden. Laten wij ons afwenden van louter menselijke inzettingen. Wat met goddelijk gezag is bekleed, zoals de Tafel van de Heere Jezus, de dienst rondom het Woord, de onderlinge gemeenschap, worden lege vormen tot bevrediging van het vlees, als ze niet in geest en waarheid worden gepraktiseerd.

Maar voor iemand die 'Hem zoekt', het geslachte Lam en de Heere der heerlijkheid, zijn ze een bron van goddelijk leven. Laten we ons oefenen in de gedachten van God en Hem zoeken door te volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden (Hand. 2:42). Maar

laten we ervoor oppassen dat we het genot van die dingen gaan beschouwen als de gemeenschap met Hem. Dit is het gevaar van de laatste dagen: 'Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij' (2 Tim. 3:5). Laten wij hiervoor op onze hoede zijn.

Bron: Le Messenger Évangélique 1938-77; Titel: Communion avec Dieu

