

J.N. Darby

Psalm 41

“Welzalig hij die acht slaat op de geringe”.

Psalm 41:2

Psalm 40 spreekt over de Heer Jezus als Degene die de plaats van gehoorzaamheid hier op aarde innam in het lichaam dat Hem werd toebereid (Ps. 40:7; Hebr. 10:5). Hij kwam in vernedering op aarde en werd arm, ellendig en gering, geduldig wachtend op Zijn God.

Psalm 41 spreekt over de zegen voor hen die de plaats en de positie van deze Geringe konden onderscheiden en op Hem acht sloegen (Ps. 41:2). De Heer kwam in vernedering voor allen en Hij heeft dat beter begrepen dan iemand anders. Wij weten uit de zaligsprekingen van Matteüs, hoe de Heer de discipelen, die door genade evenals Hijzelf arm van geest waren, gelukkig prijst (Matt. 5:3).

In werkelijkheid beschrijven deze zaligsprekingen bijna allemaal de eigenschappen van Christus Zelf. Dit zijn de karaktertrekken waaraan zegen verbonden is: arm van geest te zijn, zachtmoedig, rein van hart. Zijn dat niet de eigenschappen van Christus Zelf, die ons vrede bracht? In Lucas richt Hij Zich rechtstreeks tot Zijn discipelen en zegt Hij tot hen: *“Gelukkig u, armen”* (Luc. 6:20). Maar Hij deelt in hun beproevingen en in hun positie, en als Hij Zijn eigen schapen heeft uitgeleid, gaat Hij voor hen uit.

Psalm 41, al maakt hij ook de indruk een algemeen karakter te hebben, heeft zijn bijzondere vervulling in Christus gevonden, zoals vers 10 bewijst en het citaat hiervan in de vier evangeliën. In deze psalm spreekt de Heer over Zichzelf; en het is de vereenzelving, de eenmaking van de Heer met het gelovige overblijfsel van Zijn volk, die hieraan en aan andere psalmen zo'n grote waarde geeft. *“Deze ellendige hier riep”*, lezen we in psalm 34:6, en hier in psalm 41:2 vinden we een ander gezichtspunt: *“Welzalig hij die acht slaat op de geringe”*.

Aan de andere kant vinden wij het vaste vertrouwen, dat de HERE de geringe zal handhaven in zijn oprechtheid en hem voor Zijn aangezicht zal stellen, voor altoos (vs. 13). Als de beproefde op de HERE wacht, nederig en onderworpen is te midden van de beproeving, dan is hij tevreden met zijn positie en heeft hij de juiste geestelijke beoordeling van de dingen die hem overkomen. De geringe, de ellendige die door de boosheid van de wereld wordt achtervolgd, ziet op naar de HERE en wacht op Zijn barmhartigheid in reinheid van hart.

Oorsprong: [Réflexions pratiques sur les Psaumes](#)

Oude Sporen 2009

