

J.N. Darby

De stem des Heren

Psalm 29

Psalm 29 roept de hemelingen, de zonen der machtigen (SV), op om Jahweh te erkennen en Hem eer te geven, de eer die overeenkomt met Zijn naam. We zien in deze psalm het verband tussen het verheerlijken van de naam van God en de eredienst (vs. 2). Hier gaat het erom Jahweh eer te bewijzen in Zijn tempel, waar Hij Zijn naam heeft gevestigd. Zijn naam is geopenbaard. Men is eerbewijs verschuldigd aan Zijn naam, aan Hemzelf als Degene die Zich heeft bekendgemaakt. Tegelijkertijd is Zijn naam de openbaring van Hemzelf in de relatie met Zijn volk. In de tempel heeft Hij Zijn naam gevestigd en zo heeft Hij die naam tot een middelpunt gevormd, een plaats van gemeenschap en van openbare eredienst.

Terwijl Zijn stem de majesteit van die naam verkondigt, worden zij die Hem kennen vergaderd tot diezelfde naam, die het middelpunt is van gezamenlijke

aanbidding. De eer van de naam des HEREN wordt geopenbaard en bewezen door de woorden: “*De HERE troonde boven de zondvloed*” (vs. 10). Hij beheerst en bestuurt, met het oog op Zijn eigen raadsbesluiten, ook de rumoerige bewegingen van de volkerenzee. Hij troont als Koning in eeuwigheid. Zoals Hij boven de onstuimige mensenmassa’s verheven is, evenzo zal Hij voor altijd een onwankelbaar bestuur voeren.

Maar behalve dat heeft de HERE een relatie met Zijn volk. Hij geeft het kracht, en Hij zegent het met vrede. Vers 10 spreekt over de macht die Hij in Zichzelf bezit over alle dingen, vers 11 vertelt wie Hij is voor Zijn volk. In het ene vers is er de uitnodiging tot de zonen van de machtigen van de aarde om Jahweh te erkennen. In het andere vers wordt aan Israël de zegen beloofd.

Oorsprong: [Réflexions pratiques sur les Psaumes](#)

Oude Sporen 2010

