

J. N. Darby

## Psalm 23

*“De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;  
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;  
Hij voert mij aan rustige wateren;  
Hij verkwikt mijn ziel.*

*Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.  
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,  
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;  
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.*

*Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;  
Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.  
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;  
ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.”*

---

Psalm 23 is van toepassing op:

- het leven van Christus;
- de heilige die Zijn voetstappen volgt;
- het uitverkoren overblijfsel van Israël.

Het lijden van Christus van Godswege of het lijden van de kant van de mensen wordt in deze psalm niet overdacht. Evenmin als dat van de getrouwen, behalve de eenvoudige feiten die blijk geven van de zorg van Jahweh.

*“De HERE is mijn herder”* – Zijn voortdurende en onveranderlijke zorg, dat is het onderwerp van de psalm. Het is een leven doorgebracht, onder welke omstandigheden dan ook, onder Zijn oog en onder Zijn bewaring. Het zijn de ervaringen in dit leven opgedaan en de zekerheid, die de liefde van de Here ons geeft tot aan het einde en voor altijd. Deze zekerheid die het hart ervaart, komt niet voort uit de dingen die Hij geeft, maar uit Hemzelf: *“De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets”*.

De kracht, de genade, de goedheid, de belangstelling van de enig Getrouwe; al die dingen geven zekerheid in alle omstandigheden, voor altijd en voor elk ogenblik. Omdat *Hij* Zich ermee heeft belast en het op Zich heeft genomen, om zorg te dragen voor Zijn getrouwen, hoe zou ons dan iets kunnen ontbreken? De gebeurtenissen die ons overkomen of de middelen die Hij zal gebruiken, moeten ons niet bezighouden. De zorg van de Herder, *dat* is onze zekerheid. De normale vrucht

van Zijn zorg is de zekerheid van grazige weiden en het vreedzame genot van de verkwikking van rustige wateren, het bewijs van Zijn goedheid.

Inderdaad, de mens, het overblijfsel van Israël in het bijzonder, Christus Zelf: zij zijn omringd door angstige beproevingen van de dood en machtige vijanden. Is iemand verontrust en terneergedrukt? Hij herstelt ons. Ga ik door het dal van de schaduw van de dood? Zal de dood zijn sluier kunnen uitbreiden over degene die in die schaduw afdaalt? De Heer is daar, groter dan de dood, om mij te leiden en te ondersteunen. Zijn er machtige en onverbiddelijke vijanden, die bedreigen en verschrikken? Voor Hem zijn ze machteloos. Hij richt voor Zijn geliefden de tafel toe, waar zij zich kunnen neerzetten in veiligheid.

Hij zalft mijn hoofd met olie. De goddelijke zalving is het zegel van de kracht, als alles tegen ons is. Menselijke zwakheid, dood, geestelijke machten en boosheden: ze vormen alleen maar aanleiding om duidelijk te maken dat de HERE de Herder en de onfeilbare Beschermers van Zijn volk is.

Zeker, Christus was geen schaap; maar Hij ging het pad dat de schapen moesten volgen. Hij vertrouwde op de HERE. Hij is de Herder van allen die hem toebehoren. Hij heeft ons lief, zoals de HERE Hem liefhad en voor Hem zorgde. Bij alle dingen die ons als mensen overkomen, is daar de onfeilbare zorg van de HERE, zolang wij door deze wereld trekken. De natuurlijke vrucht van deze zorg zien wij in de groene weiden, waar wij kunnen neerliggen in vreedzame

veiligheid te midden van het verval waarin wij ons bevinden. Op onze weg te midden van de machten van het kwaad, is dit een onfeilbare ondersteunende kracht.

Daarom rekt het hart dat op de HERE vertrouwt op de toekomst, want de toekomst is even zeker als het heden en het verleden. *“Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven”*. Het vertrouwen rust in de HERE Zelf. Daarom zijn alle omstandigheden, alle boze machten, alle moeilijkheden

van de sterfelijke mens, slechts gelegenheden om de macht van de HERE in Zijn onwankelbare trouw te openbaren. Het is belangrijk deze zorgende goddelijke macht op te merken, die onwankelbaar en zeker is. Dit stijgt uit boven alle lijden en alle beproeving. Waar er voor degenen die Hem niet toebehoren, het kwaad, de dood en machtige tegenstanders in het zicht zijn, wacht er voor hen die de HERE toebehoren de zekere woning van het geloof.

---

Oorsprong: [Réfections pratiques sur les Psaumes](#)

Oude Sporen 2009

