

De heerlijkheid van de Heer

volgens de brief aan de Hebreëen

Hebreëen 1 - 13

De brief aan de Hebreëen geeft een overzicht van alles wat achtereenvolgens in de wegen van God is geïntroduceerd, met het doel het ene na het andere opzij te zetten, om ten slotte alleen de Heer Jezus Christus, het Middelpunt van Gods raadsbesluiten groot te maken. Alles wordt door Christus vervangen en Hij blijft alleen over. Dit opzijzetten van alle dingen gebeurt met evenveel kracht en beslistheid als ze in de dagen van Mozes en Aäron zijn geïntroduceerd.

1^e

Het eerst verdwijnen de engelen uit het oog en verschijnt Hij, die een uitnemender naam ontvangen heeft dan zij. Dit gebeurt allemaal op gezag van de Schrift, zoals veel citaten bevestigen (hst. 1 en 2).

2^e

Mozes als dienaar in Gods huis wordt terzijdegesteld en in zijn plaats komt Jezus, de Christus, de Zoon, als Heer over Zijn eigen huis (hst. 3).

3^e

Jozua wordt op zijn beurt vervangen. Hij heeft Israël niet in de rust gebracht. Terwijl de Heer, de ware Jozua, wordt geopenbaard die ons de rust van God Zelf geeft.

4^e

Van de hogepriester Aäron wordt vermeld dat hij zijn plaats moet afstaan aan Christus, de ware Melchizedek, de hogepriester in de kracht van een onvergankelijk leven (hst. 4 en 5).

5^e

Het oude verbond verdwijnt voor het verbond waarvan Christus de Middelaar is en blijft tot in eeuwigheid (hst. 8).

6^e

Het heiligdom volgens de wet van Mozes wordt terzijdegesteld en in zijn plaats wordt de betere, de volmaaktere tabernakel opgericht, waar Christus Zelf dient (hst. 9).

7^e

Het slachtoffer voor het altaar bestemd volgens de wet, wordt niet meer gebracht en is vervangen door het éne offer van Christus in zijn eeuwige kracht (hst. 10).

Zo worden de grote inzetten van God de plaats gegeven die hen toekomt. Christus wordt ingevoerd en alles moet voor Hem wijken. De engelen, Mozes, Jozua, Aäron, het oude verbond, de eerste tabernakel, de door de wet vereiste offers, alles moet van het toneel verdwijnen, zodat alleen Christus overblijft. En op deze manier ingevoerd door de Heilige Geest, blijft Hij voor eeuwig. Wij kunnen dit lezen aan het einde van de brief: "*Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid*" (Hebr. 13:8).

De heerlijkheid van de Heer Jezus is voor allen van begin tot eind de oorzaak van een voortdurende, levende, vurige band met Hem. Maar God wreekt elke afwijzing van Hem, de Christus Gods. "*Kijkt u uit dat u Hem die spreekt, niet afwijst. Want als zij niet ontkomen zijn, die Hem afwezen die op aarde Goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem die van de hemelen spreekt*" (Hebr. 12:25).

Wat Gods hand en stem hebben gedaan en de Heilige Geest in Zijn dienst doet met gezag, doen ook de uitverkorenen, alle verlore zondaars, over de hele aarde. In alles moet de Heer Jezus de eerste plaats innemen. In dit streven is het geloof van de heiligen één met alle anderen. Zowel Paulus, de eenvoudige gelovige, als Paulus de geïnspireerde leraar zegt: "*Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld*" (Gal. 6:14). En ook: "*maar alles en in allen is Christus*" (Kol. 3:11).

Johannes zegt door deze vurige waakzaamheid voor de eer van de Heer: "*Als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet*" (2 Joh.:10). Deze waakzaamheid voor de heerlijkheid van Christus, deze zorg om alleen in Hem te roemen is het natuurlijke gemeenschappelijke kenmerk van elke vernieuwde geest. Het is het

innerlijke bewustzijn en daarom de natuurlijke instelling van elke geredde ziel. Wat een harmonie omvat dit alles! Harmonie tussen hemel en aarde, harmonie van alle eeuwen en elke bedeling, harmonie tussen de luisterrijke heerlijkheid en de arme aarden vaten! *“Laten wij dan door Hem voortdurend een loffer brengen aan God, dat is de vrucht van de*

lippen die zijn naam belijden” (Hebr. 13:15). En de harmonie, die het loffer brengt, vormt de melodie ervan en heeft tot onderwerp: Christus. Het thema van de hoogste, kostbaarste en heerlijkste waarde is de heerlijkheid en de verdienste van de Heer Jezus, de Christus van God, die geen mededinger zal hebben in alle eeuwigheid.

Oorsprong: [Le Messenger Evangélique 1939-338](#)

Titel: [La gloire du Seigneur](#)

© Oude Sporen 2007