

M. Koechlin

God spreekt tot ons

‘Welzalig is de mens die naar Mij luistert’.

Spreuken 8:34

God spreekt door de schepping

God heeft de mens het verstand gegeven om Hem te kennen (Jer. 9:24), om Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid uit Zijn werken met inzicht te doorzien (Rom. 1:20). *‘De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere’* (Ps. 19:1-2). God heeft de mens ogen gegeven om Zijn werken te zien en de wonderen van de schepping, en oren om Zijn Woord te horen. Maar de profeten vertellen ons over mensen *‘die ogen hebben om te zien, maar zij kijken niet; zij hebben oren om te horen, maar zij luisteren niet’* (Ezech. 12:2). Hun verstand vervult hen met trots, in plaats van hun gedachten op God te richten en Hem te verheerlijken. De mens profiteert van alles wat hij van Hem ontvangen heeft, zonder dankbaarheid, terwijl hij vergeet dat alle verstand, leven en licht van God komt.

Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden en regeert over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij bewijst Zijn goedheid ten opzichte van allen, maar de mensen verachten de rijkdom van Zijn goedheid en geduld met hen. Alles wat ons omringt, alles wat wij kunnen zien: de hemel met haar talloze sterren, de aarde waarop wij leven, al de levende wezens, de grote zeeën die wemelen van vissen, dat alles getuigt van God. Maar de mens is onverstandig. Hij is zijn Schepper vergeten,

hoewel hij rekenschap zal moeten afleggen van het leven dat Hij hem heeft gegeven en dat onvermijdelijk uitloopt op de dood als het loon van de zonde.

Door gebeurtenissen

Maar God spreekt ook door gebeurtenissen, door oordelen die Hij in Zijn regering toelaat: rampen, aardbevingen, hongersnoden, oorlogen, ziekten. Er zijn bijzondere omstandigheden voor iedereen, die de mens eraan herinneren dat er een God is. Wij zullen allen eenmaal voor God moeten verschijnen om geoordeeld te worden. En God zendt ons ernstige waarschuwingen over de zondigheid van ons leven en over alles op aarde: *'Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op'* (Job 33:14). Zo waarschuwt Gods Woord.

Door de profeten

God heeft tegen de mensen gesproken en in het bijzonder tegen Zijn eigen bevoorrechte volk Israël. Het was gekozen uit de volken om het voorwerp te zijn van Zijn eeuwige liefde. Hij heeft gesproken door de profeten om het volk tot Zich te trekken. Maar het opstandige volk heeft zich van Hem afgekeerd en het heeft Gods gezanten gestenigd en gedood: *'Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels, en u hebt niet gewild'* (Luk. 13:34).

Door Zijn Zoon

Ten slotte zond God Zijn Zoon om door Hem op directe wijze tot de mensen te spreken, maar zij hebben Hem gekruisigd. Maar daarna, toen de tijd voorbijging en de eeuwen elkaar opvolgden, heeft God niet opgehouden Zich tot de mensen te richten. Zijn Woord werd door Zijn wil verspreid over de hele wereld. Hij spreekt tot *allen* over Zijn liefde. Hij wil dat alle mensen gered worden en Hij richt Zich tot ons, omdat Hij ons liefheeft. Hij wil ons maken tot voorwerpen van Zijn genade. Zijn Zoon kwam in de wereld, de Zoon van Zijn liefde, Die in de schoot van de Vader is.

En God maakt door Hem aan al degenen die willen luisteren Zijn gedachten en Zijn raadsbesluiten bekend. Ja, meer dan dat: Hij maakt Zijn hart en Zijn liefde bekend. Vanuit de hemel heeft Hij dit woord doen horen: *'Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb; luister naar Hem'* (Matt. 17:5).

Door Zijn Woord

God spreekt ook tot ons, zoals Hij zegt in Zijn Woord, door voorbeelden en typen, dingen die moeten dienen tot onze waarschuwing: *'Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid'* (2 Tim. 3:16). God spreekt dag aan dag door Zijn Woord op wonderbare wijze, Hij heeft daarin bekendgemaakt wat nodig is voor onze behoeften. Het toont wat in onze harten leeft. Het is als rein water, dat ons reinigt van elke verontreiniging in de wandel. Het is levend en krachtig om ons geweten te raken, om ons terug te brengen, te ondersteunen en aan te moedigen. Vaak doordat één enkel woord ons treft als een pijl, of ons juist als een kostelijke balsem vertroost.

Als wij gebrek aan geloof hebben, dan zegt het Woord ons: *'Vrees niet, geloof alleen'*. Als wij moe zijn, dan zegt het: *'Kom tot Mij en Ik zal u rust geven'*. Als wij ongerust zijn, dan staat er geschreven: *'Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u'*. Als wij lijden, dan zegt het: *'Het lijden van de tegenwoordige tijd is niet waard vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden'*. Zijn wij bedroefd over de dingen hier op aarde, dan klinkt het woord: *'Verblijd u altijd in de Heere'*. En als wij de weg moeilijk en pijnlijk vinden, dan bepaalt het ons bij de komst van Christus. Hij zegt: *'Ik kom spoedig'*.

Laten wij steeds het Woord in onze harten bewaren. Jeremia 15:16 zegt: *'Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten'*. Kunnen wij deze woorden ook op onszelf toepassen? Als wij ons voeden met het Woord, vervult het ons dan niet met vreugde en vrede, omdat wij door Zijn Naam zijn geroepen en recht hebben kinderen van God genoemd te worden? Wij mogen nu tegen Hem zeggen: Abba, Vader! Laat ons oor en ons hart open zijn om te luisteren wat God tegen ons zegt en laten wij zoals Samuel in zijn jeugd zeggen: *'Spreek, want Uw dienaar luistert'* (1 Sam. 3:10). *'Welzalig is de mens die naar Mij luistert'*, staat er in Spreuken 8:34.

Bron: Le Messenger Evangélique 1935-13; Titel: Dieu nous parle

