

De betekenis van de voetwassing

Johannes 13:1-10

Dit is oneindige genade: de Heer Jezus, de Zoon van God, de Schepper en Onderhouder van het heelal, waste met Zijn heilige handen de voeten van de discipelen. Zij werden gereinigd van alle bezoedeling, of zij zich nu ervan bewust waren of niet. De waardigheid en de heerlijkheid van Zijn Persoon vergroten de genade van deze daad. Niets is meer verheven dan de hemel waaruit Christus is neergedaald. Niets is zo vernederend als een plaats bij de vuile voeten van een zondaar. Maar de heerlijkheid van de Heer Jezus is zo groot, dat ze de ruimte vult tussen beide uitersten. De Heer Jezus kan Zijn hand leggen op de troon van God, maar ook op de voeten van de Zijnen. En Hij vormt Zelf de kostbare schakel die beide met elkaar verbindt.

(vs. 3-5). Alle dingen waren in Zijn handen. We zien vanwaar Hij gekomen was en waar Hij heenging; en ook dit betekenisvolle werk van de voetwassing. Wat een genade! Wat een hulp hebben wij in Hem! De Heer Jezus volgt ons in alle etappes van onze geestelijke groei en geeft ons precies wat wij nodig hebben. Toen wij bezweken onder onze schuld, verlost Hij ons door Zijn bloed en wierp elke last in de machtige wateren van de goddelijke vergeving. In deze verdorven wereld, waardoor wij moeten heengaan, wast Hij ons dag aan dag van elke vlek, opdat wij geheel rein voor God kunnen verschijnen. Wij kunnen de voorhof van het heiligdom betreden met onze voeten gewassen door de Heer. Hij reinigt ons geweten door Zijn bloed, en onze voeten door Zijn Woord.

Wat een troost is dat voor ons hart! De Heer Jezus heeft ons gereinigd en Hij houdt ons rein. Er is geen spoor van bezoedeling op het geweten of op de voeten van het zwakste lid van de familie van God. Deze volmaakte reinheid is in overeenstemming met die van het heiligdom. Alles wat God zag aan schuld, die mijn geweten drukte, is uitgewist door het bloed van Christus. En alles wat Hij ziet in mijn wegen, wordt gereinigd door de wassing met water door het Woord, zodat ik geheel rein ben (vs. 10). Dat verklaart Christus op grond van Zijn volmaakte werk en dat bewaart onze harten in volkomen rust.

Het werk van de linnen doek en het wasbekken houdt geen ogenblik op. Als we dat niet wisten op goddelijk

gezag, wat zouden we dan doen? We zouden ongelukkig zijn, bang dat niet alles in orde is. Of we zouden geen goed beeld hebben van de heiligheid van onze positie. Maar als we bedenken dat de Heer Jezus de linnen doek en het wasbekken nodig acht, ook al hebben we het mooiste beeld van de reinheid van de positie waarin het bloed van de Heer Jezus ons heeft geplaatst, dan genieten wij een diepe vrede. Want wij weten dat Hij die eens aan het kruis was genageld om ons daarbinnen te brengen, nu omgord is als de Dienstknecht met de genadige bedoeling ons daar te bewaren.

We moeten nooit twifelen aan de volle toepassing van dit alles op onszelf. Want even zeker als Christus de voeten van de discipelen reinigde, wast Hij ook onze voeten en Hij zal dat blijven doen tot het ogenblik dat wij staan op het gouden plaveisel van het heiligdom. *“Tot het einde”* (vs. 1). Ja, ook het einde van het lijden. Ondanks alle veranderingen in deze wereld blijft Zijn liefde gelijk. Die liefde is geen voorbijgaande liefde, maar zij is eeuwig dezelfde. Wat Hij twintig eeuwen geleden deed, doet Hij nog en Hij zal dat blijven doen totdat het niet meer nodig is.

Daarna volgt Lucas 12:37: *“Gelukkig die slaven die de heer, als hij komt, wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, hen zal doen aanliggen en zal nader komen om hen te dienen.”* Dat zal de heerlijkheid van het koninkrijk zijn. Wij zijn voor altijd met Hem verbonden. Niet alleen door onze talrijke behoeften, maar door de heerlijke aantrekkingskracht van Zijn Persoon. En iedere gelovige is net zo goed betrokken bij het verborgen werk van Johannes 13, als bij de machtige voorbede van Johannes 17:20.

Om ons hart in voortdurende vertroosting en vrede te bewaren, moeten wij steeds bedenken dat de Heer niet ophoudt onze voeten te wassen. Wij *zijn* geheel gewassen, maar onze voeten, onze wegen moeten voortdurend gereinigd worden. Zonder onderbreking, in de morgen, in de avond, van de avond tot de morgen, altijd. Omdat wij altijd behoefte daaraan hebben. Niet alleen als wij zonden gedaan hebben waarvan wij ons bewust zijn, maar elk ogenblik moeten onze voeten gewassen worden. En dat doet de Heer

voor ons. Anders zouden wij geen deel met Hem kunnen hebben (vs. 8).

Petrus begreep dat niet, hij vond het vernederend voor zijn Meester. Maar het is juist een schitterende straal van Zijn morele heerlijkheid, zoals die ook te zien was op de berg der verheerlijking. Petrus vergiste zich vaak, hoewel zijn hart oprecht was (vs. 9). De grote waarheid is: als iemand in de Heer Jezus gelooft, is hij geheel rein door het bloed van Christus. Hij moet dus niet opnieuw gewassen worden (Hebr. 10:2). Dat zou het bloed van de Heer terugbrengen tot het niveau van het bloed van stieren en bokken. Gewassen in het bloed van Christus, betekent voor eeuwig volmaakt in Gods ogen.

Wat is er nog meer nodig? Alleen nog onze voeten laten wassen. Waarom? Omdat de gelovige in zichzelf een arm, zwak en ellendig schepsel is en door een

verdorven wereld gaat. Wat een onuitsprekelijke zegen te weten dat de Heer Jezus omgord is om alle bevlekking die wij in de dagelijkse wandel oplopen, af te wassen. Op deze manier worden wij praktisch bewaard in de positie waarin het bloed van Christus ons heeft gebracht. Wel mogen wij uitroepen: Heer Jezus, u bent voldoende voor alles! Geprezen zij onze God en Vader, die zo'n hulpmiddel heeft gegeven. Laten wij deze waarheid meer verwerklijken en het voorbeeld van de Heer Jezus navolgen (vs. 15). Hoe kunnen wij dat? Door in gemeenschap met Christus te leven, zullen wij in staat zijn de wegen van anderen te reinigen door het Woord van God. Elke verkeerde weg, verkeerde gewoonte of onreine verbinding, vereist de toepassing van het Woord van God om van het kwaad gereinigd te worden.

Oude Sporen 2011

