

Christus reinigt de Gemeente

“Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord, opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn.”

Efeziërs 5:25-27

Vaak hebben wij een verkeerde opvatting over de wijze waarop Christus de Gemeente reinigt. Hij kan voor de wassing met water door het Woord menselijke werktuigen gebruiken. Maar alles wat van die werktuigen zelf komt en niet van Hem is, heeft geen uitwerking. Het kan zelfs een schadelijke uitwerking hebben. Hij reinigt de Gemeente met hetzelfde recht als waarmee Hij haar heeft verlost. De reden dat Hij haar reinigt, is dat Hij haar geheiligd voor Zich wil stellen. Hij houdt niet op met de Gemeente bezig te zijn, Hij verliest haar geen ogenblik uit het oog.

Er staat niet: 'Hij heeft haar gereinigd', of: 'Hij heeft haar gewassen en *daarna* heeft Hij haar liefgehad, omdat zij gereinigd was en geschikt gemaakt om lief te hebben'. Nee, Hij heeft Zichzelf voor haar overgegeven, *omdat* Hij haar liefhad. En nu zegt Hij: de Gemeente moet gereinigd worden, opdat ze is zoals Ik dat wens. Laten we bedenken dat de reiniging niet plaatsvindt om Hem toe te behoren. Maar Christus heeft de Gemeente liefgehad en Zichzelf voor haar overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen en haar heilig en onberispelijk voor Zich zou stellen. Hij wijdt Zichzelf aan dit reinigende werk als de Voorspraak bij de Vader en als Hogepriester voor God, omdat Hij altijd leeft om voor ons tussenbeide te treden (Hebr. 7:25). Onvermoeibaar wast Hij de voeten van de Zijnen. Dat doet Hij door de werking van Zijn Woord in hun geweten en in hun hart. Zo reinigt Hij de Bruid. En deze arbeid is tot in alle bijzonderheden een volmaakt werk. Dat kan ook niet anders. De resultaten zijn voor ons niet altijd direct zichtbaar. Maar wat bewerkt wordt, is in overeenstemming met Degene die het bewerkt en dat is zo gedurende ons hele leven.

Zou iets dat niet goed is in ons leven, kunnen ontsnappen aan Zijn reinigende werk? Het is mogelijk dat we ons dit niet zo bewust zijn. Maar ons bewustzijn van dit werk is niet maatgevend. Een falende gelovige blijft een broeder, niet alleen overeenkomstig zijn positie in Christus, maar ook als kind van de Vader. God de Vader doet alles voor hem, opdat de gemeenschap kan worden hersteld als de zonde beleden

is. Natuurlijk verzetten wij ons tegen dit werk. “U zult mijn voeten geenszins wassen tot in eeuwigheid”, zei Petrus al (Joh. 13:8). Toch is dat de voorwaarde voor onze praktische heiliging. Wij geloven dat niet en strribbelen tegen en komen in opstand tegen de omstandigheden. Wij nemen niet graag iets aan van de menselijke instrumenten (onze broeders) die de Heer gebruikt. Terwijl deze werktuigen zelf al zo weinig handelen in overeenstemming met het voorbeeld dat Hij ons heeft nagelaten. Dit gebeurt vaak tot onze schade en is nadelig voor de Gemeente.

De vermaningen van het Woord en van de Heilige Geest komen zo vaak tot ons. “Doodt dan uw leden die op de aarde zijn”, en: “rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus” (Kol. 3:5; Rom. 6:11). Zij wekken ons op te streven naar het grote doel: totale praktische heiliging. We weten heel goed hoe zwak we hierin zijn, en dat we zullen falen zolang we op aarde zijn. Maar dat doet de kracht van het werk van Christus niet teniet. De gevolgen van Zijn werk aan ons zullen in al haar volkomenheid pas in de heerlijkheid gezien worden. Dan zal openbaar worden dat *niets* dit werk van Zijn liefde heeft kunnen verhinderen, ook niet door de satan, de wereld of onze eigen harten.

Christus zal Zijn Gemeente gereinigd hebben om haar heilig en onberispelijk voor Zich te stellen. Zo wil Hij haar bij Zich hebben. De Heer wast de Gemeente op aarde, zodat ze zonder vlek of rimpel in de hemel zal zijn. Het is duidelijk dat aan deze reinigende arbeid een einde komt, vóórdat de heiligen geopenbaard worden in heerlijkheid. De Heer zal ons onberispelijk invoeren in de hemel. Of nu de voorstelling van de Gemeente aan Hemzelf overeenkomstig Efeziërs 5:27 betrekking heeft op de bruiloft van het Lam, dan wel een meer algemeen karakter heeft: in elk geval zal men kunnen zien wat de genade in de heiligen heeft bewerkt toen zij op aarde waren. Het kleed van de bruid spreekt van ‘de gerechtigheden van de heiligen’ (Openb. 19:8). De Gemeente droeg op aarde dikwijls verontreinigde

kleren. In de hemel kan zij alleen blinkend, rein, fijn linnen dragen.

Tussen de opname van de gelovigen en de openbaring in heerlijkheid staat de rechterstoel van Christus. Maar de rechterstoel van Christus is geen plaats van reiniging. De reiniging gaat hieraan vooraf. Het gaat bij de rechterstoel om onze openbaring met het oog op de beloning. De dingen die in het lichaam zijn gedaan zullen de revue passeren, zodat wij dan de juiste blik hebben op onszelf en dat wat de genade van God voor ons heeft bewerkt. We krijgen daardoor dezelfde gedachten hierover als God, wat uiteindelijk tot volmaakte gemeenschap leidt. Dat wil niet zeggen dat wij geen besef zullen hebben van verlies, als wij ons leven zo zullen zien. Integendeel, dat is wat de gedachte aan de rechterstoel zo ernstig maakt. Dit is reinigend, omdat het ons het grote belang ervan laat voelen (2 Kor. 5:11-15).

Het is ook waar dat in de toekomstige heerlijkheid persoonlijke verschillen zullen wegvallen, het persoonlijke gedrag van ieder op aarde, elk onderscheid dat wij gemaakt hebben. Bij onze verschijning voor de rechterstoel, en daarna, zullen de smetten van de aarde ons niet meer aankleven. 'Dan is er geen schaamte meer over een natuur, die wij achtergelaten zullen hebben, maar wij hebben het juiste oordeel over het kwaad' (JND). Wij zullen verschijnen met een lichaam gelijk aan dat van onze Heer Jezus Christus, en dit zal bewoond worden door een reine geest. Een reiniging die pas in hemel zou worden uitgevoerd, impliceert dat in de hemel gelovigen met vuile kleren zouden worden toegelaten. Het is toch ondenkbaar dat in de hemel iets onreins zou binnenkomen? Christus reinigt dus de Gemeente van tevoren. De maatstaf van onze reiniging is de heerlijkheid die Hijzelf bezit.

Wanneer en hoe zal Hij dit werk voltooien? We moeten hierin zeer voorzichtig zijn en niet verder gaan dan de Schrift zegt. Wij begrijpen dat er reden is om onderscheid te maken tussen het huidige reinigingswerk (Ef. 5:26), en de verandering die zal plaatsvinden bij de komst van de Heer (1 Tess. 4 en 1 Kor. 15). Dat laatste, voorafgaand aan de openbaring in heerlijkheid, bekroont het reinigingswerk. Maar het is totaal iets anders, het is 'de verlossing van ons lichaam'. 'Het lichaam van onze vernedering wordt veranderd tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid'. 'Het sterfelijke wordt door het leven verslonden' (Rom. 8:23; Fil. 3:21; 2 Kor. 5:4). De reiniging zal plaatsmaken voor een totale verandering,

'omdat wij niet ontkleed maar overkleed willen worden'. De verlossing van het lichaam houdt in dat heel onze persoon, naar geest, ziel en lichaam, onberispelijk bewaard wordt bij de komst van onze Heer Jezus Christus (vgl. 1 Tess. 5:23). Want 'Hij die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen'.

Maar het feit van deze wonderbare verandering getuigt ook van de echtheid van het voorafgaande reinigende werk en de volmaakte gevolgen ervan. Hiervan zijn we ons nu slechts in geringe mate bewust. De reiniging door de wassing met water door het Woord zal volledig zijn. Dit komt door de trouwe voorspraak van Christus, de genade van God en de zekerheid van de grondslag, gelegd door het storten van het verzoeningsbloed. Niets zal zich kunnen verzetten tegen deze verandering. Voor ons, de levenden die overblijven in onze vergankelijke lichamen, zal de overgang naar de onvergankelijkheid plaatsvinden. De ontslapen heiligen, wier lichamen het verderf gekend hebben, zullen in onvergankelijkheid opstaan. Niets van onze zondige natuur zal overblijven. Christus zal *volkomen* behouden die door Hem tot God naderen. Wat een overwinning is de opname van de heiligen, die de opname van de Gemeente insluit.

Als de komst van de Heer een realiteit voor ons is, hebben de heiligende gevolgen daarvan een formidabele kracht: 'En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is' (1 Joh. 3:3). Het bewustzijn van de spoedige komst van de Heer is niet alleen een bron van vreugde en troost - hoe kostbaar ook - maar het zal ook gevolgen hebben voor onze afzondering van het kwaad en van de wereld. 'Het is waardevol voor ons om te begrijpen dat de toestand waarin wij aan Christus zullen worden voorgesteld, de *maatstaf* is voor onze heiliging op aarde' (JND).

Wat is het heerlijk te weten dat de Heer in ons hart en geweten werkt, zodat wij ons steeds meer bewust zijn van wat wij met de lippen belijden. Wij zullen in een oogwenk veranderd worden. Ons lichaam zal veranderd worden en gelijkvormig worden gemaakt aan het lichaam van Zijn heerlijkheid. Een kort ogenblik is voor de Heilige Geest voldoende om krachtig te werken in de heiligen en hen te veranderen. Wij kunnen ons daarvan geen voorstelling maken. Maar zijn wij daarop voorbereid? Welke voorbereiding is beter dan bezig te zijn met de verheerlijkte Christus? "Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest" (2 Kor. 3:18).

Oorsprong: [Le Messager Évangélique](#) 1970-127

Titel: [Christ purifiant l'assemblée](#)

Oude Sporen 2010

