

Alf. Guignard

# Overwinningen

Handelingen 26:8-32

---

Dit artikel is geschreven omdat het onderwijs van deze verzen bijzonder actueel is. Het is een waardevol onderwerp juist aan het begin van een nieuwe etappe op de reis naar het Vaderhuis. Dit gedeelte is een prachtige vooraankondiging van een steeds voortdurende triomftocht.

## 1

De grootste van alle overwinningen is de overwinning van onze Heer over de macht van de satan en de dood! Dit is de grondslag van al ónze overwinningen. *‘Waarom wordt het bij u allen ongelofelijk geoordeeld als God doden opwekt?’* (Hand. 26:8).

Voor de ongelovige zondaar, die onderworpen is aan de dood, lijkt dit onmogelijk. Maar Paulus getuigt dat Jezus, die gestorven is, leeft. Ja, hij is er zeker van: hij heeft Hem in heerlijkheid gezien. Zijn macht heeft Paulus tegengehouden, toen hij op reis was naar Damascus. Hij heeft Paulus met Zijn licht bestraald en tegen hem gesproken; en Hij heeft hem een boodschap van genade gegeven om die aan de volken te prediken. Christus is opgestaan! Wat een overwinning over de satan, de machtige tegenstander.

Laten we de heerlijke gevolgen van die overwinning bekijken:

- Zouden onze zonden ons nog ongerust moeten maken? Nee, Hij is uit de doden opgewekt, namelijk opgewekt om onze rechtvaardiging (Rom. 4:24-25).

- Kan de macht van de dood ons nog verschrikken? Nee, die is helemaal overwonnen. Christus is overwinnend opgestaan uit de dood.
- Onze geliefden worden door het ontslapen van ons gescheiden. Zijn ze verloren? Nee, evenals Christus zullen zij in heerlijkheid opstaan. Hij, Die Christus uit de doden heeft opgewekt, zal hun lichamen levend maken door Zijn Geest die in hen woont.
- Onze lichamen keren weer tot stof. Moeten we ons daarover ongerust maken? Nee. Hij gaat ze veranderen in lichamen die gelijkvormig zijn aan het lichaam van Zijn heerlijkheid (Fil. 3:21). Zijn opstandingslichaam. Dan zullen we het beeld van de Hemelse dragen.
- Op aarde gaat alles voorbij, moeten wij dit betreuren? Nee, de uitnemende grootte van Zijn kracht jegens ons die geloven – naar de werking van de macht van Zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus, door Hem uit de doden op te wekken – zal ons in het bezit stellen van de erfenis (Ef. 1:18-19). Terwijl Christus de Erfgenaam is van alle dingen (Hebr. 1:2).
- Waarin kunnen we rusten tot aan het einde van de reis, in de verwachting van die grote dag? In de kracht van Zijn opstanding, die ons zelfs in staat stelt de gemeenschap van Zijn lijden te delen (Fil. 3:10).

Dit zijn maar enkele gevolgen van het grote feit dat Christus is opgestaan. Het voert te ver om dit onderwerp uitgebreid te behandelen. In de eeuwigheid kunnen we dit volledig en volmaakt begrijpen. Laten we naar het volgende punt gaan, om dit in ons hart te overwegen.

## 2

*De overwinning van de liefde van God over alle boosheid van de mens.* Saulus van Tarsus is hiervan een uitzonderlijk voorbeeld. Zeker als we zien hoe hij vol woede degenen die de naam van Jezus aanriepen, vervolgde, ja, tot zelfs in de buitenlandse steden toe. Wie zou ooit gedacht hebben dat hij in Damascus zou prediken dat Jezus de Zoon van God is? Wie zou ooit hebben kunnen bedenken dat een God van liefde dit instrument zou kiezen om onder de volken de boodschapper te worden van Zijn genade? Ja, onze God is groter dan de mens. Als de mens groot is in zijn zonde en boosheid, dan is God groter in Zijn liefde. Niets kan Hem verhinderen om al Zijn uitverkorenen, voor wie Christus gestorven is, te redden en te verheerlijken. De vijand kan al zijn gevangenen in banden houden. De Heiland-God zal over al zijn macht triomferen en allen verlossen die Hij aan Zijn Zoon heeft

gegeven. Dat is genoeg om iedereen vrede en rust te geven, wanneer ze voor hun geliefden bidden.

### 3

*De overwinning van het geloof.* Vijf kleine woorden bewerken voor ons grote dingen: 'Door het geloof in Mij'. Het eenvoudige geloof in de gestorven en opgestane Christus opent de ogen van blinden. Het bevrijdt de mens van geestelijke blindheid, waarin hij door de zonde is gedompeld. Het voert hem van de duisternis naar het licht. Het werkt in hem de ware bekering, waardoor hij de duisternis gaat haten en vreugde vindt in het licht waar hij vroeger grote angst voor had. Het geloof bevrijdt van de macht van de satan, de leugenaar en de mensenmoordenaar vanaf het begin. Wat een bevrijding!

Dit geloof geeft ons ook de zekerheid samen te zijn in het Vaderhuis met allen die God voor Zichzelf heeft afgezonderd. Vroeger waren wij in *de duisternis en in de schaduw van de dood, in ellende en in ijzer* (Ps. 107:10). Nu wandelen wij in triomf naar de hemel, gelukkig en vrij. Dit is de overwinning, *die de wereld overwonnen heeft. Namelijk, ons geloof* (zie 1 Joh. 5:4).

### 4

Toen Paulus zijn boodschap verkondigde, ontmoette hij op zijn weg overal haat, verachting en lijden. Maar hij onderging al die dingen als een overwinnaar. Hij bleef recht overeind staan, als een rots te midden van de branding. De golven konden tegen hem beuken, maar deden hem niet wankelen. Hij zette zijn dienst in liefde voort en getuigde voor klein en groot van zijn geloof (vs. 22). Op deze manier triomfeerde hij over elke uitbarsting van de macht van de satan en over zijn dienaren, die tegen hem samenspannen.

Het geheim van de overwinning was heel eenvoudig: Gods hulp was er altijd voor hem. Diezelfde hulp staat ook tot onze beschikking. Die zal nooit ontbreken voor hen die op Hem vertrouwen. Deze hulp stelt ons in staat staande te blijven in de moeilijkheden van de boze tijd waarin wij leven. Het zijn moeilijke tijden, wie ervaart dit niet? Maar de problemen bestaan niet voor onze God. Hij draagt ons in triomf door de moeilijkheden heen.

## 5

*De vijfde overwinning is de overwinning over alle dingen die de wereld aanbiedt. We zien een arme gevangene tegenover de koning, de stadhouder en de groten van de aarde, omringd door pracht en praal. Maar toch kan hij tegen hen zeggen: 'Ik zou God wel willen bidden dat en straks en voor lange tijd niet alleen u, maar ook allen die mij vandaag horen, zodanig werden zoals ook ik ben, uitgezonderd deze boeien' (vs. 29).*

Paulus stond zover boven al deze groten van de wereld dat hij hun toewenste dat zij even gelukkig zouden worden als hijzelf. Hij achtte *alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, zijn Heer, en achtte het vuilnis, om Christus te winnen* (Fil. 3:8). Hij overwon hierdoor de wereld en al haar bedrog.

Wij hebben dezelfde Persoon als de apostel Paulus. Maar genieten wij ook daarvan? Wie is het die de wereld overwint? *'Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God?'* (1 Joh. 5:5). Als onze harten zich meer bezighouden met deze Persoon, dan zullen de wereld en de dingen van de wereld geen waarde meer voor ons hebben. Dan worden wij ook overwinnaars, méér dan overwinnaars.

## 6

Paulus had losgelaten kunnen worden als hij zich niet op de keizer had beroepen. Moest hij het betreuren dat hij dit gedaan had? Nee, als hij naar Rome ging, dan zou dat zijn om er nieuwe overwinningen te behalen. Hij zou zelfs mensen tot bekering leiden in het huis van de keizer, waar hij nooit had kunnen komen dan alleen als boodschapper in ketenen en boeien. De moeilijke omstandigheden die hij meemaakte, hadden eerder bijgedragen tot de *bevordering* van evangelie. Hij kan dan ook later schrijven: *'Alle heiligen groeten u, en vooral zij die tot het huis van de keizer behoren'* (Fil. 4:22); en *'mijn kind dat ik in mijn gevangenschap heb verwekt'* (Fm. :10).

Het kan lijken dat de omstandigheden tegen ons zijn, maar God gebruikt ze voor Zijn doeleinden: *'Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede'* (Rom. 8:28). God, die ondanks de omstandigheden, *'ons altijd in triomf omvoert in Christus en de reuk van Zijn kennis door ons openbaar maakt op elke plaats. Want wij zijn voor God een welriekende reuk van Christus in hen die behouden worden en in hen die verloren gaan; voor de laatsten wel een reuk uit de dood tot de dood, maar voor de eersten een reuk uit het leven tot het*

*leven'* (2 Kor. 2:14-15). *'Houd Jezus Christus in herinnering als uit de doden opgewekt'* (2 Tim. 2:8). Wat er ook gebeurt, wij staan aan de kant van de Overwinnaar.

---

Bron: Le Messenger Évangélique 1926-46; Titel: Victoire

