

Geschapen tot goede werken

‘Ik moet werken de werken van Hem Die Mij heeft gezonden, zolang het dag is; [de] nacht komt wanneer niemand kan werken’.

Johannes 9:4

Maria en Martha

Het *werk* van een christen omvat zijn handel en wandel, zijn gewoonten en bezigheden. Het één gaat over in het ander, of komt voort uit het ander. Het is moeilijk te zeggen wat belangrijker is: het *leven* voor Christus of het *werken* voor Christus. Beide zijn uiterst belangrijk. Maar duidelijk is dat de christelijke wandel een begin moet hebben en dat het werk alleen goed is, als het voortvloeit uit een godvrezende wandel.

Dit punt is belangrijk. Sommigen vinden het werk belangrijker en letten niet op het innerlijke geestelijk leven. Anderen redeneren andersom. Zij denken vaak dat zij het ‘goede deel’ van Maria gekozen hebben en dat de werkers alleen maar Martha’s zijn. Toch vergeten zij dat het meest gezegende *werk* ooit op aarde gedaan, door Maria werd verricht (Joh. 12). Zij legde haar geld en haar zorgen aan de voeten van de Heer, terwijl zij ook haar *heerlijkheid* aan Zijn voeten legde (1 Kor. 11:15). Wie zijn de ‘voeten’ van Christus nu? Het antwoord is niet moeilijk: niet de armen als zodanig (Joh. 12:8), maar de armen van Zijn kudde om ons heen, die onze liefde en zorg nodig hebben.

Wat zegt de Schrift?

- Want wij zijn Gods maaksel, *geschapen* in Christus Jezus tot goede werken (Ef. 2:10).
- En laten ook de onzen leren zich *toe te leggen* op goede werken voor de noodzakelijke behoeften, opdat zij niet onvruchtbaar zijn (Tit. 3:8-14).
- In alle goed werk *vrucht te dragen* (Kol. 1:10).
- Om *volmaakt te zijn in al het goede* (Hebr. 13:21).
- *Toebereid of bereid* te zijn tot alle goed werk (2 Tim. 2:21; Tit. 3:1).
- *Rijk* te zijn in goede werken (1 Tim. 6:18).
- *Versterkt* te zijn in alle goed woord en werk (2 Thess. 2:17).
- *Ijverig* te zijn in goede werken (Tit. 2:14).
- *Overvloedig* te zijn tot alle goed werk (2 Kor. 9:8).
- *Op elkaar acht geven tot aanvuring* van liefde en goede werken (Hebr. 10:24).

Hoe is dit alles bij ons? Eén ding moet duidelijk zijn: nu wij het heil hebben verkregen zonder eigen werken, moeten wij geen gemakkelijk leven leiden zonder goede werken. Anderen die misleid zijn, menen de hemel te kunnen verdienen op grond van hun goede daden. Zij zouden zich voor zo'n luie houding schamen. Nee, een christen moet in deze wereld werken voor Christus.

Wat is mijn werk?

Weet u wat uw werk is? Of kunt u, nadat u christen bent geworden – één jaar, tien jaar, twintig jaar geleden – deze vraag nog niet duidelijk beantwoorden? De nacht is ver gevorderd, maar nog niet helemaal voorbij. Laten wij die niet van de nacht zijn, maar van de dag, waken en niet sluimeren. Laten wij direct aan ons lang verzuimde werk beginnen.

Maar wat is mijn werk, zult u zeggen? Het is eigenlijk treurig die vraag te moeten stellen aan iemand die al een poosje christen is. Maar als we deze vraag oprecht aan God stellen, al is het ook laat, zal die zeker beantwoord worden. Het is een belangrijke vraag, want wij zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. De hand kan niet zien. Het oog kan niet wandelen. De voet niet spreken. De tong niet

werken. Alleen het Hoofd kan ieder deel van het lichaam zijn specifieke werk geven. Doet u dan niets voor Christus? ‘Wel, ik probeer een goed christen te zijn’. Dat is mooi, maar u moet ook voor de Heer werken. Wat voor werk doet u voor Hem? ‘Ik ben bang dat ik niets doe voor Hem’.

Is het echt waar dat als u op dit ogenblik zou sterven, niemand op aarde, buiten uw familiekring, u zou missen? Helaas, ik heb mensen gekend die al jaren christen waren en beleden dat dit zo was. Zo nutteloos voelden zij zich in deze wereld vol nood. Ik ben ervan overtuigd dat velen zich volledig onbewust zijn van het zelfzuchtige leven dat zij leiden. Wij zijn eraan gewend geraakt te denken dat – als we geen grove zonden doen en geregeld de Bijbel lezen en bidden, de samenkomsten bezoeken – wij dan alles doen wat overeenstemt met onze christenplicht. Wij zijn onaangenaam verrast als blijkt dat dit niet zo is en wij misschien al jaren ons *werk voor de Heer* hebben verwaarloosd. Misschien dat wij daarbij wel gedacht hebben dat wij het beste deel hadden gekozen, terwijl wij minachtend neerkeken op hen die zo druk bezig waren met veel dienen. Laten wij niet tevreden zijn, totdat wij weten wat óns werk is en dat ook doen.

God zal de bereidwillige leiden

Maar nu het punt: ‘Hoe kom ik te weten wat mijn werk is?’ De beste manier om hierachter te komen is zichzelf de volgende vraag te stellen: ‘Welke gaven heeft de Heer mij gegeven en in welke omstandigheden heeft Hij mij geplaatst om die gaven te gebruiken?’ Als wij dit goed overdenken in het gebed, zal het ons verder helpen. Gods beginsel is: ‘*Als iemand Zijn wil doen wil*’ (Joh. 7:17). Eerst moet er bereidwilligheid aanwezig zijn. ‘*Want als de bereidheid aanwezig is, is men aangenaam naar wat men heeft, niet naar wat men niet heeft*’ (2 Kor. 8:12). Als de Heer ziet dat u in afhankelijkheid van Hem nederig begint met dat wat voor de hand ligt, zal Hij u ook tonen of u daarmee moet doorgaan of niet. Hij zal u leiden in alles wat Hij u te doen geeft. Lees de gelijkenissen van de talenten en de ponden erop na, en kijk welke betekenis ze hebben met betrekking tot ons onderwerp (vgl. Openb. 22:12).

Christus moet het doel zijn

Het moet ook duidelijk zijn dat Christus het *doel* is van ons werk. Wij mogen natuurlijk blij zijn met het werk en actief bezig zijn. Maar de beweegreden van die ijver, activiteit en blijdschap moet *Christus* zijn. Anders zal ons werk misschien wel

nuttig zijn en door de mensen geroemd worden, maar wij zullen geen beloning krijgen. Ons werk verliest dan het karakter van een offerande tot een welriekende reuk voor de Heer. De welriekende reuk van Christus' naam geeft voor God waarde aan alles wat wij doen. Bemoeials zijn voor God net zo min nuttig als luiards, en dikwijls schadelijk voor anderen.

Er is werk voor u

De verscheidenheid in het werk is eindeloos. Het reikt van herderlijke zorg – te verlenen aan tallozen van het volk van God – tot het geven van een beker koud water in Christus' naam. Er is voor iedereen passend werk, ook voor u. Neem de moeilijkste plaats voor een daadwerkelijke dienst. Neem het voorbeeld van een jong meisje dat is opgegroeid in een beschermde omgeving; zij heeft haar familie nooit verlaten. Misschien heeft zij geen gelegenheid om armen en bedroefden te bezoeken (hoewel dat zeldzaam is). Wat kan zij doen? Wat kan ze niet doen? Heeft zij een hart voor anderen, dat is de vraag. Misschien heeft ze onbekeerde vrienden of bekenden, mensen over wie ze zich zorgen maakt. Zou zij niet een belangrijke taak hebben door zulke mensen, misschien anoniem, iets toe te sturen? Voor hen te bidden? Als dan die familie of die vrienden worden gered, zal misschien niemand (behalve de Meester en de arbeider) ooit weten welk instrument de Heer hiertoe heeft gebruikt. Volhardend bidden voor anderen is ook een belangrijk werk voor de Heer. Maar iedere taak brengt een bepaalde zelfverloochening met zich mee en een voortdurende volharding. Hoeveel werk is er niet opgegeven door gebrek aan deze onmisbare eigenschappen?

Niets doen benadeelt iedereen

Het werk voor de Heer moet gedaan worden. Als *wij* het niet doen, dan zet Hij anderen in om óns werk te doen. Maar als de hand verlamd is en de voet in plaats van de hand moet handelen, kan die het werk niet zo goed doen. Vooral als de voet zijn eigen werk er nog bij heeft. Niets doen is dus een groot kwaad. Het veroorzaakt dat sommigen lijden, maar ook dat anderen die wel willen, overwerkt raken, waardoor het werk niet goed gedaan wordt. Denk daaraan, als u ooit de neiging voelt het werk van een ander te bekritisieren. Misschien moet die dienstknecht wel dubbel werk doen, omdat een luie christen zijn plicht verzaakt. Het zou zomaar kunnen dat 'u die man bent'.

Laten we elkaar daarom aanmoedigen in het werk voor de Heer en ervoor zorgen dat niemand van ons slechts een toeschouwer is. Want een toeschouwer is dikwijls een criticus. Laten we eraan denken dat onze arbeid niet tevergeefs is in de Heer en dat onze liefhebbende Meester maar al te graag ieder van ons het volle loon geeft. Bedenk dat ieder werk dat in Zijn naam is verricht, tegen het vuur bestand is (1 Kor. 3:13). De tijd is kort en er zijn al veel kansen door ons verspild. Laat dan, als de Heer terugkomt, ieder van ons werkend en wakend gevonden worden.

*Vanaf de vroege morgen opgestaan,
werk tot aan de avond.
Geef niet om de middaghitte;
werk tot de verre horizon
verbleekt door de ondergaande zon.
Dan zal de stem van de Meester u begroeten
met de welkome woorden:
'Welgedaan, goede en getrouwe dienstknecht'.*

