

Brief aan jonge broeders

door: H. Rossier

Een oude broeder, die dagelijks de Heer verwacht maar die zich er ook iedere dag van bewust is, dat de tijd van zijn vertrek nadert, wil u nog enkele vriendelijke woorden van vermaning en aanmoediging schrijven.

Ik heb godvrezende grijsaards gekend, die toen zij het einde van hun loopbaan zagen naderen, raadgevingen richtten tot jonge broeders met de gedachte, dat de jongeren hen moesten opvolgen in het getuigenis. Uit menselijk oogpunt was is zo'n opstelling begrijpelijk en verstandig. Maar zij vergaten, dat raadgevingen, gegrond op het voortbestaan van het getuigenis, altijd veronderstellen, dat de komst van de Heer niet dicht bij is.

Ik richt deze regels dus niet tot u om het met u te hebben over de rol die u zult moeten overnemen als de Heer uw voorgangers zal weggenomen hebben. Ik wil echter de nadruk leggen op het feit, dat de tijd, dat het mogelijk is om getuigenis af te leggen, op het einde loopt en dat wij ons in het laatste uur bevinden. Ik weet zeker, dat als u van deze waarheid overtuigd bent, dat u het Woord van God hebt tot dagelijkse gids.

Het verwaarlozen van dit Woord is het grote gevaar dat jonge broeders vandaag de dag lopen. Voor alle wens ik dat jonge broeders zich niet tevreden stellen met haastig de Bijbel te lezen, als om zich van een plicht te kwijten. Want dat is hetzelfde als helemaal niet lezen. Maar ik zou nog meer willen dat ze hun Bijbel bestuderen met gebed en met de vurige wens om door de Heilige Geest te worden onderwezen om hem te begrijpen.

Tot dit doel zouden enkele raadgevingen nuttig kunnen zijn:

- Begin met de studie van dat schriftgedeelte, dat de Heer voor u plaatst;
- Lees en herlees dit gedeelte vele keren;
- Noteer voor uzelf de (misschien weinige) waarheden, die u opvallen.

U zult ze rechtstreeks van Hem ontvangen, die wil dat u naar Zijn waarheden luistert. Zeker, in het begin zal uw voorraad klein zijn, maar deze zal kostbaar zijn omdat u ze van de Heer zelf hebt ontvangen. Terwijl de geestelijke armoede die u voelt op zichzelf al een nuttige ervaring is.

Als u met deze arbeid klaar bent en met misschien magere resultaten, raadpleeg dan een beschouwing of

andere werken van broeders. U zult verbaasd staan over de stromen van licht die toegevoegd worden aan uw kennis. Veel van deze geschriften hebben een onvergeloofbare waarde om u op te bouwen en de Heer heeft ze gegeven opdat u ze zou kunnen lezen. Diegenen die ze niet lezen blijven vaak zeer onwetend over de gedachten van God. Voor de een is het schuldige traagheid, die opziet tegen de inspanning die vereist is om zich deze geschriften eigen te maken. Op die manier verachten ze deze gaven van God, alsof Hij ze tevergeefs had gegeven.

Anderen zijn trots en menen de kennis die in die geschriften staat op eigen kracht en zonder hulp te kunnen verwerven. Ik heb vaak op kunnen merken, dat deze trots zijn gerechte straf ondergaat, door de onwetendheid waarin deze christenen zich bevinden van de allereerste waarheden, die zeer jonge gelovigen in het geloof bekend zouden moeten zijn. Want het Woord is de waarborg bij uitstek voor allen die in deze boze tijd leven! Lees, bestudeer, overdenk en wordt overtuigd door de hele tweede Timotheüs brief.

Geliefde broeders heeft u zich de hoofdwaarheden wel eigen gemaakt, zonder welke het getuigenis dat u is toevertrouwd, niet zou bestaan? Heeft u het grote belang van deze beginselen erkend? U bent namelijk verantwoordelijk deze te handhaven tegen over alle sekten van de protestante christenheid die u omringen! De Heer heeft u het voorrecht gegeven deel uit te maken van Zijn getuigenis totdat Hij komt. Want het is het laatste getuigenis en er zal geen ander meer zijn. Het is een ernstig feit als u er alleen maar uiterlijk toe behoort want u zult er de zegen en de beloning van verliezen. En het is inderdaad een grote zegen verbonden te zijn met een getuigenis opgericht voor deze laatste dagen. Maar op hetzelfde moment is het een grote verantwoordelijkheid. Als we die lichtzinnig behandelen kan dat aan het einde van onze loopbaan het verlies opleveren van elke beloning. Een kroon verloren, die nooit teruggevonden zal worden!

Bent u genoeg vertrouwd met de waarheden om te weten waarin het getuigenis bestaat waar u deel van uitmaakt? Door dit getuigenis aan u toe te vertrouwen, heeft God geen ander doel dan de waarheden te openbaren die verborgen bleven tijdens de grote opwekking van de Hervorming, maar daarvoor meegedeeld zijn door de dienst van de apostelen.

Deze waarheden omvatten:

- de hemelse positie en de vrijmaking van de christen;
- het bezit van de Heilige Geest;
- de gaven door de hemelse Heer gegeven aan Zijn Gemeente;
- de Gemeente, een lichaam waarvan Christus het heerlijk Hoofd is;
- de aanstaande wederkomst van de Heer, de voortdurende hoop van de Bruid;
- en tenslotte de profetisch waarheden, die bij de gelovigen echte afzondering van de wereld bewerkt, door de openbaren de verschrikkelijke oordelen die op de afvallige christenheid zal neervallen.

Als u deze dingen niet weet, heeft u misschien nog de tijd ze te onderzoeken, maar het is het “elfde uur”. Maar zeggen: “Ik ken ze” is niet voldoende om Hem te behagen, die ze u heeft toevertrouwd.

Wat ik nu gezegd heb, leidt mij er toe, tot u te spreken over uw andere boeken. Het is niet verwonderlijk dat de jeugd, die de behoefte heeft zich te ontwikkelen, zich tot dat doel aan lezen overgeeft. Maar het gevaar van lezen bestaat hierin, dat ze het Woord vervangt door voedsel waarin het natuurlijk hart meer smaak vindt dan in het hemels voedsel. U kunt dit gevaar vermijden. Als u die boeken zoekt die door de geschiedenis, archeologisch ontdekkingen, reizen, biografieën, aardrijkskunde, natuurlijke historie enz. u in meer of mindere mate direct in relatie brengt met de Bijbel.

Sommige jonge broeders, die ernstig de wens hebben de Heer trouw te dienen en zich voeden met het Woord, zouden ontmoedigd kunnen worden als zij horen zeggen: “*Dat dit getuigenis geruïneerd is door onze eigen schuld en dat het Gods weg niet is dit getuigenis te herstellen in haar oorspronkelijke kracht en frisheid, omdat dit getuigenis door de mens vernield is*”. Tegen hen zou ik willen zeggen wat Paulus tegen Timotheüs zegt: “Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis

van onze Heer” (2 Tim. 1:7-8). **Onze ontrouw heeft aan dit getuigenis niets veranderd.** Ik herhaal: Lees 2 Timotheüs vaak. Het is de brief van het einde van het getuigenis en van de onfeilbare hulpbronnen van God, die ons gegeven zijn als alles in verval is. U zult merken dat van de zijde van God niets veranderd is en dat de Heer nu even goed geëerd kan worden als in de eerste dagen van de geschiedenis van Zijn Gemeente.

Wat zegt de apostel? “*Evenwel, het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel: De Heer kent hen die de zijnen zijn; en: Laat ieder die de naam van de Heer noemt, zich onttrekken aan ongerechtigheid*” (2 Tim. 2:19).

Ernstige en trouwe broeders wordt niet ontmoedigd. Volhardt in de weg van het geloof, van de toewijding aan Christus, in de afzondering van het kwaad in al zijn vormen. Wees er zeker van – en wij die u zijn voorgedaan in de loopbaan kunnen het verzekeren – alleen in deze weg zult u rust, vrede, zekerheid en kracht vinden.

En u mijn vrienden op wie de wereld zijn invloed al heeft uitgeoefend, zonder dat u zich bewust was van het gevaar dat u bedreigt, haast u de ketenen af te schudden, waarmee Satan u probeert te binden. “*De zonde die ons licht omstrikt*”; “*Ontvlucht de begeerten van de jeugd*”. Opdat u ook een trouw getuige van Heer mag zijn van Zijn genade en waarheid.

Tenslotte, vergeet niet dat praktisch christendom steunt op twee pilaren:

- Het Woord;
- en het gebed.

Zonder gebed hebt u geen gemeenschap met de Heer; Zonder gebed zal het Woord voor u een dode letter zijn. Maar zonder het Woord weet u niets van God, Christus, de wereld, uzelf, verleden, heden, toekomst en u kent ook het middel niet, om God welbehagelijk te zijn en uw Heiland te verheerlijken in deze duistere wereld.

Uw geliefde H. Rossier

Oorsprong: [Le Messager Evangélique 1923-5](#)

Titel: [Lettre aux jeunes frères](#)