

De christen en zijn Bijbel

door: John Weston

Het is heel belangrijk dat iedere christen, hoe druk hij ook is met zakelijke of huishoudelijke bezigheden, ja zelfs door de dienst van de Heer, zijn leven zo inricht, dat hij tijd overhoudt voor regelmatige studie in de Schrift. Want naar het Woord van God moet hij zijn leven regelen, zijn maatschappelijke contacten en zijn oordeel in alle dingen. Hij moet in de dagelijkse bezigheden dat kleine deeltje van Gods plan vervullen, dat binnen het bereik ligt van zijn daden, spreken en denken.

Iedere dag van leven strijdt de christen tegen de vijand om hem en in hem. Hij heeft het Woord van de Here Jezus nodig om hem kracht te geven voor de strijd. Nog meer, hij moet er zelf in graven en niet helemaal afhankelijk van anderen zijn, in zijn behoefte aan geestelijke voeding. Laatst zag ik een moederspreeuw wormen uit de grond trekken. Daarmee voedde ze haar broedsel, dat haar volgde, hoewel ze haast even groot waren als zij, met wijd opengesperde snavel. Dat mag goed zijn voor spreuwen maar niet voor de christen, die sterk moet zijn.

1. De openbaring van God

Als we de wereld waarin we leven bekijken als een deel van het wonderlijke heelal, geschapen en ondersteund door God, wat voelen wij ons dan onbetekenend. Is het voor ons mensen mogelijk om contact te hebben met de Oneindige? De Bijbel openbaart God. Ze openbaart Zijn macht in de schepping en Zijn belangstelling in mensen door de persoon van Zijn Zoon. Zoals Johannes stelt: *“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard”* (Joh. 1:18). De Heer Jezus was de uitdrukking van de heerlijkheid van God en in deze wereld leefde Hij een menselijk leven, dat een voorbeeld voor allemaal is.

De Heer Jezus geeft ons drie manieren, waarop we kunnen weten, dat Zijn openbaring van God een waarachtige was:

1. *“Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek”* (Joh. 7:17). In dien iemand niet bereid is mee te werken door de wil van God te gehoorzamen, is er geen innerlijke bevestiging van de waarheid.

2. *“Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”* (Joh. 14:9). Hij openbaarde het karakter van God zo dat de mensen Hem kunnen horen, liefhebben en eren. Christus is, om het zo te zeggen, de opening, waardoor een glimp van de grootheid en heerlijkheid van God verkregen kan worden.
3. *“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij”* (Joh. 14:6). Niemand kan God werkelijk kennen, behalve door Jezus Christus en het Woord, dat over Hem spreekt.

2. De openbaring van de Heer Jezus Christus

De Bijbel openbaart ons de Zoon van God en door de evangeliën kunnen wij naar Hem kijken in het toneel van deze wereld. Wij zien Hem verzocht, lijdend en stervend en terwijl wij Hem zo bekijken kunnen wij niet onbewogen blijven. De schrift vertelt ons, *“dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend was”* (2 Kor. 5:19). Hij deed de eerste stap om de zondaar te bereiken. God gaf door Zijn Woord een licht om de duisternis van de mens te verlichten. Lees de Bijbel en blijf die lezen en u zult de Heiland vinden in het Oude en Nieuwe Testament.

3. De Openbaring van ons zelf

In de Bijbel ontdek ik mijzelf. De verschrikkelijkheid van mijn zonde en schuld, die het noodzakelijk maakte voor de Zoon van God Zijn leven te geven om mij tot God terug te brengen. Petrus schrijft hierover als hij zegt: *“Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen”* (1 Petr. 3:18). En hij laat dit volgen door iets zeer praktisch, wat wij gemakkelijk uit het oog verliezen, als hij zegt: *“Daar Christus dus in het vlees geleden heeft, moet u zich ook met dezelfde gedachte wapenen”* (1 Petr. 4:1)

“Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?” (Jer. 17:9). Het is gemakkelijk om te denken, dat dit betrekking heeft op moordenaars en dieven uit de stad. Maar de verklaring

is niet alleen op hen van toepassing. God spreekt over het menselijk hart in het algemeen van ons allemaal. En er is niets wat we kunnen doen, dan tot Christus te komen om een rein hart en een nieuwe geest te ontvangen. Het is goed om ons geheugen op te frissen met de woorden van 1 Johannes 1:8,9. *“Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”*

4. Onze reactie op het Woord van God

Wat is onze reactie op de bedoeling en wil van God, zoals die in het Woord geopenbaard wordt? Wij kunnen er tegen in gaan, zoals de ongelovige doen, of er gehoor aan geven. We moeten bereid zijn te gaan, waar ook de wil van de Heer ons mag roepen.

In Handelingen 8 lezen we van Filippus de evangelist, die met, wat wij nu zouden zeggen, een succesvolle evangelisatiecampagne bezig was in Samaria. De hele stad was vol grote blijdschap! Maar de Heer riep hem weg naar de woestijn van Gaza, waar één ernstige ziel zijn hulp nodig had. Filippus had neiging kunnen hebben om bezwaar te maken op grond dat zijn werk in Samaria te belangrijk was om achter te laten. Desalniettemin gehoorzaamde hij aan de leiding, die gegeven werd en ging. Dit wijst ons allemaal de weg. Laten wij opstaan en gaan, waar en wanneer God ook roept.

5. De betrouwbaarheid van de christen

De gelovige moet betrouwbaar zijn. Bijzonder in zakelijke bezigheden, hen dienend voor wie hij werkt *“niet met ogedienst, als mensenbehagers, maar in eenvoud van hart, in vrees voor de Heer”* (Kol. 3:22). *“als slaven van Christus, die de wil van God van harte doen”* (Ef. 6:6). God zal zo'n getuigenis eren.

In zake van betrouwbaarheid vinden we een voorbeeld in Kaleb in Jozua 14. Herhaaldelijk wordt van hem gezegd, dat hij de Heer zijn God geheel volgde. Hij vertrouwde helemaal op de Heer, waardoor hij geschikt bleef voor de oorlog (hij was even sterk op de leeftijd van 85 als toen hij 40 was) en hij voedde zijn gezin op zo'n manier op, dat ze het juiste gevoel van waarden hadden (Joz.15:16-19).

6. Vertrouwen op het Woord van God

Abraham was een man, die vertrouwde op het woord, dat God had gesproken. God riep hem zijn geboorteland te verlaten *“en hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou”* (Hebr. 11:8). God beloofde dat zijn zaad ontelbaar zou zijn, als de sterren aan de hemel, (Gen. 15:5) toch was hij op dat ogenblik kinderloos. Maar *“hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongelooft, maar werd gesterkt in het*

geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd was, dat wat Hij beloofd heeft, Hij ook machtig is te doen” (Rom. 4:20,21). Wat een vertrouwen op het Woord van God!

Zo was het ook in de eerste dagen van de Gemeente. De apostelen trotseerden de dreigementen van de machtige Hoge Raad in Jeruzalem met een stoutmoedige geloofsverklaring. *“Men moet God meer gehoorzamen dan mensen”* (Hand. 5:29). Hoewel hun dit lichamelijk lijden gaf, gingen zij *“weg van voor de Raad, verblijd dat zij waardig waren geacht voor de Naam oneer te verdragen. En zij hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is.”* (Hand. 5:41,42).

7. De christen een realist

Daniël was een realist. Hij had een hoge positie in een vreemd land. Zijn gaven die God hem had gegeven stonden ter beschikking van een heidense koning. Maar hij schrok er niet voor terug om van zijn geloof in de levende God te getuigen. Wij verwonderen ons over zijn moed en openhartigheid, toen hij het oordeel van God aan Belsazar aankondigde. (Dan. 5)

Paulus was net zoals Daniël. Hij streed tot in de legerplaats van de vijand en hield niet op met *“de hele raad van God te verkondigen”* (Hand. 20:18-27) Hij ging niet zitten wachten of mensen naar hem toe zouden komen. Hij zocht de gelovigen op overal waar hij kwam en heen ging. Hij zocht de broeders... *“allen ben ik alles geworden, om in elk geval enigen te behouden”* (1 Kor.9:18-22).

Waar het voor ons op aan komt is met de goddelijke Schrijver van de Bijbel bekend te worden en als we Hem hebben leren kennen, voort te gaan om Hem beter te leren kennen.

Oorsprong: [Words of Help 1963-13](#)

Titel: -