

Dirk-Jan Jansen

# Geestelijke verleidingen in de eindtijd

2 Korintiërs 11:1-4; Efeziërs 6:10-13

---

## Inleiding

Er zijn soms veel problemen in gemeenten. Waar kan dat aan liggen? Jezus heeft voorzeggd: *'Kijk uit dat niemand u misleidt'* (Matt. 24:4). Paulus schreef: *'Doe de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel'* (Ef. 6:11). Deze listen heten in het Grieks *methodeiai*, wat duidt op geraffineerde, stelselmatige listen om ons te misleiden. De duivel is niet te onderschatten. Het is een geestelijk wezen dat de Bijbel heel goed kent en, via mensen, zelfs gebruikt om ons van de Heer Jezus af te trekken.

Het centrale gedeelte van dit artikel is 2 Korintiërs 11:2-4. Ik gebruik hierbij de Telosvertaling van het Nieuwe Testament: *'Och, mocht u een weinig onwijsheid van mij verdragen. Ja, verdraagt mij ook! Want ik ben naijverig over u met een naijver van God; want ik heb u aan één man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, of een andersoortig evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen'.*

Paulus waakte over de gemeente. De NBG-vertaling zegt: *‘Met een ijver Gods waak ik over u’* (2 Kor. 11:2). Waarom was het nodig voor hem om te waken?

## Ik heb u verloofd aan één Man

Onder het woord ‘ik’ kunnen we hier de bediening van Paulus verstaan. Hij verkondigde overal *Christus: ‘Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terechtwijzen en iedere mens leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus’* (Kol. 1:28). Hij wilde mensen verbinden aan Christus. Daarom staat er ook: *‘Ik heb u aan één Man verloofd’* (2 Kor. 11:2).

Groeien in het geloof is dus Christus leren kennen, om als een reine ‘maagd’ voor Christus gesteld te worden. Dit gebeurt alleen in een dagelijkse relatie met Christus. Zie ook de volgende plaatsen:

- Efeziërs 3:16-17, waar Paulus bidt dat de gemeente door de Geest wordt gesterkt in de innerlijke mens zodat door het geloof Christus (d.i. de gezalfde, verheerlijkte Mens) in hun harten gaat wonen.
- Efeziërs 4:13, waar we lezen: *‘Totdat wij allen komen tot eenheid van de kennis van de Zoon van God’*.
- Efeziërs 6:10, waar de opdracht staat: *‘Sterkt u in de Heer en in de kracht van Zijn sterkte’*.

2 Petrus 3:18, waar Petrus zegt: *‘Groei op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus’*.

We weten dat de Heilige Geest is gekomen om ons onafgebroken in staat te stellen in de Zoon te blijven en in gemeenschap met Hem te leven.

## Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva

Het als een reine bruid aan Christus voorgesteld worden, wil de satan niet, want het zal heerlijkheid voor Christus betekenen. Zoals Eva werd verleid, d.i. op dezelfde manier, zo probeert de slang onze gedachten af te trekken van:

- de eenvoudigheid jegens Christus (Telosvert.);
- de oprechte en zuivere toewijding aan Christus (NBV).

Letterlijk staat er: de ‘eenvoud van hart’, of ‘liefdadigheid’ en ‘reinheid’ jegens of in Christus. Dit laatste is de gehoorzaamheid aan Hem, het bewaren van Zijn geboden. Satan wil onze vrucht belemmeren, zodat Christus niet wordt groot

gemaakt *‘wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen’* (2 Tess. 1:10). Eerst komt de *‘boze dag’* (Ef. 6:13). Dit zal de periode zijn die wij de eindtijd noemen, een boze dag, voordat de *‘dag van Christus’* zal beginnen.

## Door haar sluwheid

De duivel is heel sluw. Hij kwam bij Eva met het woord van God. God heeft zeker wel gezegd? (Gen. 3:1). Maar hij verdraaide Gods woord: *‘U zult niet eten van enige boom in de hof?’* De aandacht van Eva wordt door deze vraag verplaatst van de boom van het leven naar al de andere bomen. De boom des levens staat symbool voor de Heer Jezus. Het antwoord van Eva was: *‘Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult u sterven’.* De boom des levens was uit haar denken verdwenen, blijkt uit dit antwoord.

Verleidde de satan haar met zonde? Nee, hij sloot aan bij het verlangen *‘als God te willen zijn’.* Zodra wij een zuiver verlangen hebben naar heiliging, dan komt de verleiding. Daarom geliefden, *geloof* (vertrouw) *niet iedere geest, maar beproef de geesten, of ze uit God zijn* (1 Joh. 4:1). Ieder boek, elke preek, iedere profetie, moeten wij leren toetsen. Dit moet onze grondhouding zijn, want de satan heeft vele valse profeten en valse leraars in deze wereld.

## Want als degene die komt een andere Jezus predikt

Na Paulus’ vertrek kwamen er mensen, die iets toevoegden of afnamen van Christus. De apostel zei: *‘Ik weet, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en uit uzelf zullen mannen opstaan, die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. Daarom waak’* (Hand. 20:29-31a). Overall waar Paulus het fundament had gelegd, kwamen anderen met misleiding binnen, valse leraren, valse profeten. Zulke predikers zorgen voor verdeeldheid door mensen rondom bepaalde leringen te verzamelen, en ze bevelen zichzelf aan (2 Kor. 10:12). Let eens op hoe predikers over zichzelf praten. Wie bevelen zij aan?

*‘Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben’.* *‘Of als u een andersoortige geest ontvangt, die u niet hebt ontvangen’* (2 Kor. 11:4). *‘Noch door geest (geestesuiting), noch door woord (prediking), noch door brief als van ons’* (2 Tess. 2:2). Hier zien we de namaak, men deed zich voor als Paulus zelf.

Dit zijn de predikers, de leraars die een andere Jezus verkondigen en een andere geest brengen! Ze wijken soms maar *iets* af van Gods Woord, daarom zijn ze zo moeilijk te herkennen.

Voorbeelden toen:

- Wetticisme – Galaten: *Wie heeft u betoverd?* (Gal. 3:1).
- Traditie, filosofie, geestelijke elite – Kolossenzen, 2 Korintiërs.
- Andere geest richt zich op spectaculaire verschijnselen.
- Verwarring over de wederkomst – 2 Tessalonicenzen.

*En ik vermaan u broeders, geef acht op hen die tweedracht en aanleidingen tot vallen verwekken tegen de leer die u geleerd hebt, en onttrek u aan hen* (Rom. 16:17).

Voorbeelden nu:

- Een humanistische Jezus; prediking van de alverzoening; alleen nadruk op sociale hulp.
- Een voorbeeld: ik weiger een evangelie te prediken van een God, die mensen naar de hel stuurt. Ik benader de boodschap positief. Jezus deed dat ook. Dit werd gezegd door een voorganger!
- *'(...) door vleitaal en lofspraak bedriegen zij de harten van de argelozen'* (Rom. 16:18).
- Jezus als krachtfiguur. 'Waarom zou Hij willen genezen? Omdat Hij wil dat je blij bent! En om te tonen dat Hij niet alleen een God van woorden is, maar ook van daden!' Dit zei een andere voorganger. Men heeft een bijna ziekelijke honger naar zichtbare kracht. De wens is 'meer van God te willen zien'.
- De krachtbediening van Jezus moet in de kerk worden hersteld! Dit is wat een andere voorganger de oplossing noemt voor het gebrek aan geestelijke kracht binnen de gemeente. Maar waar staat dit geschreven?
- Een ander zei: 'Ik was bereid om te vallen, te huilen, te lachen of alles tegelijk, het maakte mij niet uit'. Doordat deze voorganger meer *kracht* wilde ervaren, was dit zijn reactie toen hij naar een conferentie ging.

## Satan biedt een andere vervulling

Hij speelt zelfs in op verlangens om heilig te worden. Zelfs de uitverkorenen zouden verleid kunnen worden (Matt. 24:24). Dit geeft al aan hoe moeilijk het is te onderscheiden. We hebben de gave van onderscheiding dus echt nodig.

*‘Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten, dat het [het] laatste uur is’* (1 Joh. 2:18). Het is nu de laatste ure, zegt Johannes. Dat was toen al, laat staan hoe het in onze tijd is. Juist in de eindtijd is er veel verleiding, als voorbereiding op de afval (2 Tess. 2:3). Daarom: toets alles!

## De komst van de Antichrist

*‘En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden’* (Openb. 13:8). Letterlijk staat er: ‘die van de aarde hun woonplaats hebben gemaakt’. Deze mensen zijn aardsgezind, ze hebben hun geestelijke wortels in de aarde (zie ook Fil. 3:18-19). Enkele andere bijbelplaatsen:

*‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven’* (Matt. 24:24a).

*‘(...) hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan’* (2 Tess. 2:8).

Judas was de eerste afvallige, het type van de afval. Hij verscheen op het toneel toen God Zijn Zoon zond, en zo zal het straks ook zijn als Jezus terugkomt. Judas leek op een discipel, maar hij was een duivel (Joh. 6:70-71). Hadden de anderen het door? Alleen Jezus Zelf, dus zo ‘echt’ leek Judas als volgeling van Jezus.

## De gedachten bedorven en afgeweken van de eenvoud en reinheid jegens Christus

Geestelijke verleidingen stellen de mens centraal: *‘Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen’* (2 Tim. 4:3). Wat de mens wil, wordt gepredikt. Het zijn makkelijke, fijne boodschappen, waarin de mens wordt gestreeld. *‘Dan zou u dat heel goed verdragen’* (2 Kor. 11:4). Voorbeelden hiervan zijn:

- voorspoed, genezing, succes, etc.;
- het gevoelsleven wordt aangesproken, men beleeft heftige emoties en verwacht dit met geestelijke ervaringen;
- de Christus der Schriften verdwijnt uit het denken;
- sterke nadruk op de gaven van de Geest (emoties), in plaats van de heiliging;
- wie doorzag de gave van het meisje uit Handelingen 16:16? Zij sprak waarheid, maar de bron was duivels;
- de gedachten worden afgetrokken van de eenvoud en reinheid in Christus.

De wapenrusting uit Efeziërs 6 is niets meer of minder dan Christus Zelf. *'Blijf in Mij en Ik in u'* (Joh. 15:4). De wapenrusting is *geestelijk*, intiem verbonden zijn met de Christus der Schriften. We zijn geroepen tot de gemeenschap van onze Heer Jezus Christus (1 Kor. 1:9), maar voldoen wij aan die roeping?

## Slotvermaningen

- Houd dan stand, de lendenen omgord met de waarheid (Ef. 6:14).
- Niet steunen op eigen inzicht, maar in alles afhankelijk zijn van Christus.
- Gods Woord kennen (2 Petr. 1:19-21).
- Waken in het gebed: *'(...) terwijl u te allen tijde bidt in de Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen'* (Ef. 6:18).

Het gaat om het kennen van Jezus alleen! *'U dan geliefden, nu u dit van tevoren weet, wees op uw hoede dat u niet, door de dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Amen'* (2 Petr. 3:17-18).

Oude Sporen 2018

