

Peter Cuijpers

Een voltooid leven

'Nu laat U, Heer, Uw slaaf in vrede heengaan naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw behoudenis gezien, die U bereid hebt voor het aangezicht van alle volken'.

Lucas 2:22-39

Een verontrustend kabinetsvoorstel

Mensen met een 'voltooid leven' moeten wettelijk de mogelijkheid krijgen om hun leven met medicijnen te beëindigen, begeleid door een speciale stervenshulpverlener. Daarvoor pleiten de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer namens het kabinet (2016).

In de visie van het kabinet mogen 'oudere' mensen met een consistente en weloverwogen doodswens – ook als ze niet ziek zijn – straks met hulp van een hulpverlener een dodelijk middel innemen. Er wordt benadrukt dat het niet om euthanasie gaat, waarbij sprake is van ondraaglijk en onbehandelbaar lijden en artsen actief een rol spelen. In de gevallen van 'voltooid leven' is sprake van 'lijden aan het leven'. De ministers Schippers en Van der Steur schrijven aan de Kamer: *'Het kabinet is van mening dat het niet alleen een taak van de arts is om barmhartig te handelen, maar ook van de overheid om barmhartigheid te tonen'.*

Een voltooid leven

Een ‘voltooid leven’, het klinkt als iets dat naar tevredenheid is afgerond. Veel ouderen zeggen dat ze ‘klaar’ zijn met hun leven. Er kunnen meerdere oorzaken zijn dat iemand tot zo’n uitspraak komt. Maar wat de oorzaak ook is, de vraag is: *Mag een mens zelf bepalen of hij ‘klaar’ is met zijn leven, of wordt dit bepaald door de Schepper en Onderhouder van het leven?* De geschiedenis van de oude Simeon werpt meer licht op deze vraag.

Simeon in de tempel

De Heer Jezus is onder de wet geboren. En zoals de wet voorschreef, waren Jozef en Maria naar Jeruzalem gekomen om Hem in de tempel voor te stellen aan de Heere. In vers 25 wordt Simeon geïntroduceerd: *‘En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend’*. Eerst wordt ons meegedeeld wat hij was: ‘rechtvaardig en godvrezend’. En vervolgens wat hij verwachtte: ‘de vertroosting van Israël’. Zacharias, Elizabet, Maria, Jozef, de herders, Simeon en Anna: zij allen behoorden tot het gezelschap van de rechtvaardigen die de vertroosting van Israël verwachtten. Dat wil zeggen, dat zij verlangend uitzagen naar de komst van de Messias. Hoe kostbaar dit voor het hart van God was, lezen we in het boek Maleachi. God heeft de namen van deze rechtvaardigen opgenomen in het gedenboek dat voor Zijn aangezicht is geschreven (Mal. 3:16).

Ik denk dat niemand kan ontkennen dat wij in de eindtijd leven. Het Woord van God wordt afgesloten met de drievoudige belofte dat de Heer Jezus spoedig komt (Openb. 22:7, 12, 20). Er zijn veel parallellen te trekken met de dagen van het gelovig overblijfsel dat de eerste komst van de Messias verwachtte, en onze dagen. Leven wij nog in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus? Simeon had door de Heilige Geest een goddelijke openbaring gekregen dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. Wij hebben geen goddelijke openbaring nodig om te verstaan dat de Heer Jezus spoedig komt. Alles wijst erop! Ik behoor inmiddels niet meer tot de jongsten. En hoewel ik geen goddelijke belofte heb ontvangen door de Heilige Geest, verwacht ik eerder in de ogen te kijken van mijn geliefde Heiland, dan in de ogen van de dood.

Toen Simeon het Kind Jezus in zijn armen nam, zei hij: *‘Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de*

heidene te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken' (vs. 29-32). De belofte die God hem had gegeven, was in vervulling gegaan. Pas nu, en niet eerder, was er voor Simeon sprake van een 'voltooid leven'.

Een oudere gelovige kan het verlangen hebben om heen te gaan. Simeon is hiervan een voorbeeld (zie ook Fil. 1:21-23). Het zal echter niet in zijn hoofd opkomen om zelf een einde te maken aan zijn leven. Of je nu jong of oud bent: Laat het aan God over om je te 'laten gaan'. Hij, en niemand anders, bepaalt of het leven van een mens is voltooid en 'het zilveren koord' dat ons aan deze aarde bindt, wordt losgemaakt (Pred. 12:6). *'Laat niemand u misleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid'* (Ef. 5:6).

Graag richt ik een woord tot al die ouderen die menen dat hun leven voltooid is, en die overwegen op een 'beschaafde' wijze een einde te maken aan hun leven. God heeft de mens zo lief, dat Hij niet zal rusten voordat iemand Zijn zaligheid of heil heeft gezien. Kan Hij iemand in 'vrede' laten gaan die niet gelooft in Zijn Zoon, de Heere Jezus? Uw leven is pas voltooid als u, geestelijk gesproken, de Heere Jezus hebt gezien en Hem in uw armen hebt gesloten. U wordt een beschaafde en humane dood voorgespiegeld. U zult in 'vrede' inslapen, maar als u uw ogen aan de 'andere zijde' opendoet, is het geen nachtmerrie waarin u terecht bent gekomen. Nee, het is realiteit! En die realiteit is onomkeerbaar, er is voor u geen weg terug! Lees Lucas 16:19-31, en luister naar wat de Heere Jezus hierover te zeggen heeft.

Zeg niet te snel dat uw leven voltooid is. God heeft geduld met ons. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3:9). Als u de Heere Jezus op uw oude dag nog niet als uw Heer en Heiland hebt aangenomen, zie het dan als een grote genade dat God uw leven nog niet als voltooid ziet. Simeon betekent in het Hebreeuws 'gehoord heeft de Heere'. Nadat Simeon het heil van de Heere had gezien, was zijn leven voltooid en verlangde hij te mogen sterven: *'Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord'*. Ik twijfel er geen moment aan dat de Heere zijn gebed heeft verhoord, en dat Simeon niet lang hierna in vrede is ingeslapen.

Is uw leven al voltooid?

Kent u de Heere Jezus als uw Heiland, en bent u van mening dat uw leven is voltooid? Wie zijn wij om u te verbieden om de Heere te bidden dat Hij u in vrede laat gaan! Maar tegen al die ouderen, die de Heere Jezus nog *niet* kennen: Denk

er nog eens goed over na, voordat u overweegt een einde te maken aan uw leven. Zolang u de Heere Jezus niet hebt aangenomen, is uw leven in Gods oog nog niet voltooid. Nog steeds is het de dag van de genade, maar veel tijd rest u niet meer om uw leven te voltooien!

Oude Sporen 2016

