

De levensveranderende Jezus

door: Kris Tavernier

*‘Al raakt ook onze uiterlijke mens in verval,
toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd’*

2 Korintiërs 4:16

Dit artikel gaat over de Heer Jezus, die mensen anders maakt. Wij veranderen, door de Heer Jezus, naar zijn eigen beeld. Het is onze bestemming om aan Hem gelijkvormig te zijn (Rom. 8:29). Wat de perfectie betreft, is dat een toekomstbeeld. Maar dat betekent niet dat we nu maar in onze stoel moeten wachten tot dat moment komt. Nee, Hij wil ons ook vandaag veranderen, iets meer laten lijken op Hem.

Vernieuwing en verandering

Onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd, zegt 2 Korintiërs 4:16. Het Gr. woord voor ‘vernieuwd’ dat hier gebruikt wordt, betekent: ‘maken dat iets of iemand groeit’. Als werkwoordsvorm komt het slechts twee keer voor in het Nieuwe Testament, hier en in Kolossenzen 3:10: ‘... die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft’.

We worden vernieuwd, we groeien, en zijn morgen weer iets anders dan vandaag. Morgen lijken we weer iets meer op de Heer Jezus dan dat vandaag het geval is. Althans, dat is de bedoeling. ‘Van dag tot dag’, voortdurend, zonder ophouden gaat het groeiproces voort. Het is een geestelijk groeiproces, het is onze innerlijke mens die vernieuwd wordt, als wij geestelijk voedsel tot ons nemen. Ons natuurlijk lichaam takelt vanaf de leeftijd van circa dertig jaar voortdurend een beetje af, ondanks dat wij biologisch voedsel tot ons nemen. In het begin is daar weinig van te merken, maar daar komt vroeg of laat verandering in. De kruin wordt wat kaler, de rimpels beginnen te komen, ouderdomsverschijnselen komen er onherroepelijk aan. Maar met de innerlijke mens is het omgekeerd. Die kán blijven groeien naar het beeld van de Heer Jezus. En dat is de bedoeling ook.

‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest’ (2 Kor. 3:18). Wanneer wij de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, ondergaan wij (‘worden ... veranderd’) als het ware een *metamorfose*. Dat is het woord dat hier gebruikt wordt. We gaan er anders uitzien, niet uiterlijk maar innerlijk. We gaan

hetzelfde voelen, denken, verlangen, hopen als Hij. Maar daar ga je uiterlijk, in de praktische handel en wandel, wel iets van zien. We gaan ook handelen zoals Hij, niet in Israël, maar elk op de plaats waar hij woont, werkt en leeft.

In dit vers wordt ons meteen de sleutel aangereikt: aanschouwen, kijken. We moeten naar de Heer Jezus kijken, zien op Hem. Kijken naar Hem in de bijbel, Hem ontmoeten in ons gebed en de Geest de ruimte laten, zodat Hij ons de Heer Jezus kan laten zien (Joh. 16:14). Die verantwoordelijkheid hebben we zelf.

Hetzelfde woord *metamorfose* komt ook voor in Romeinen 12:2: ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken’. ‘Vernieuwing’ is het zelfstandig naamwoord van het werkwoord dat we hierboven besproken hebben. Doordat ons denken vernieuwd wordt, verandert de innerlijke mens naar het beeld van de Heer Jezus door te zien op Hem. Maslov zei dat de hoogste behoefte van de mens erin bestaat om zichzelf te ontplooiën en te verwerkelijken. Hij was fout, onze hoogste behoefte bestaat in de verwerkelijking van het beeld van de Heer Jezus in ons leven.

De levensveranderende Jezus

Kent u de levensveranderende Jezus? Jezus zien en ontmoeten is niet vrijblijvend. We kunnen Hem niet aanschouwen zonder te veranderen. Met Jezus leven, dag aan dag, betekent meteen ook geestelijk groeien, discipelschap (worden als de Meester, Luc. 6:40), praktische levensheiliging. Christus is levensveranderend: ‘Wij weten dat als Hij zal geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is’ (1 Joh. 3:2-3). In dit vers vinden we het opnieuw. Wij zullen op Hem lijken. De bepalende factor daarvoor is het *zien* van de Heer Jezus. En dat betekent, ook vandaag, verandering!

Het zien van de dienstbaarheid van de Heer Jezus hoort ook ons te veranderen in trouwere dienstknechten. Het

zien van de Heer Jezus als de Koning hoort ook ons te maken tot mensen die de gerechtigheid liefhebben en najagen. Het zien van de bewogenheid van de Heer Jezus hoort ook ons meer *bewogen* te maken. Het zien van de liefde van de Heer Jezus hoort ook ons meer *liefdevol* te maken. En zo kun je nog wel een tijdje doorgaan. Indien wij erop hopen (in de zekerheid dat Hij zijn belofte zal waarmaken) Hem straks gelijk te zijn, dan is het vanzelfsprekend dat wij nu reeds verlangen méér op Hem te lijken. Dat is niet zomaar theoretisch, het is heel praktisch in ons zijn, doen en laten. Het is onszelf elke dag opnieuw als klei in de hand van de pottenbakker leggen om ons te laten kneden en vormen, ook wanneer dat eens pijn kan doen. In een mooi lied zingen we: 'Heer, doorgrond mijn hart, maak het echt voor U. Heer, doorgrond mijn hart, laat mij zijn als U. U bent de Maker, ik ben de klei. Kneed mij en vorm mij, Heer, verander mij' (Opwekking nr. 252). Zullen we dat maar weer als een prioriteit op ons gebedslijstje zetten? Zodat Christus gestalte krijgt in ons leven (Gal. 4:19).

Christen zijn

Christen-zijn is niet statisch, maar dynamisch. Christen-zijn is niet slechts een positie waarin wij gebracht zijn door het werk van de Heer Jezus op Golgotha, het is het praktisch *volgen* van de Heer Jezus Christus. Het is 'als christen' leven en God verheerlijken in die naam (vgl. 1 Petr. 4:16), wat de situatie ook is. Jakobus schrijft: 'zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf dood' (Jak. 2:17). Zeggen dat we christen zijn, zonder dat er iets van Christus kan gezien worden in ons leven, is op zichzelf dood.

De gelovigen te Antiochië werden als eersten 'christenen' genoemd, omdat het voor iedereen zichtbaar was dat ze Christus toebehoorden, Hem aanbaden, Hem volgden en Hem openbaarden (Hand. 11:26). Hun verbondenheid met Christus was zo duidelijk dat het niet verborgen kón blijven. Dat is christen zijn: *de verwerkelijking van onze relatie met Christus in de praktijk van ons leven, waardoor Hij in ons leven herkend wordt*. Christen zijn is een leesbare brief van Christus zijn (2 Kor. 3:3). Christen zijn is leven onder de voortdurende invloed van de levensveranderende Jezus.

Oorsprong: KT 03-07-2007

© Oude Sporen 2007