

# Veranderd naar het beeld van Christus

Exodus 34:29-35 eap.

---

## 1. Het gezicht van de middelaar straalde

Het uitgangspunt van deze overdenking is het glanzende gezicht van Mozes bij de hernieuwing van het verbond met God na Israëls zonde met het gouden kalf bij de berg Sinai. Mozes verrichtte op de berg voorbede voor het zondige volk en legde zo de basis voor het herstel van de relatie met Jahweh. De Heere sprak ook met Mozes in de tent van ontmoeting buiten het kamp van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt (Ex. 33:11; 34:29-35).

Mozes kreeg de opdracht het volk verder te leiden naar Kanaän en de Heere deed de toezegging opnieuw in hun midden verder te trekken. Maar hoe kon de Heilige en de Rechtvaardige het volk nu toch genade bewijzen? Dat was eigenlijk een raadsel voor Mozes en daarom stelde hij de vraag: 'Toon mij toch Uw heerlijkheid' (Ex. 33:18). Daarop kreeg Mozes een bijzondere openbaring van Gods heerlijkheid te zien – met name de heerlijkheid van Gods *genade* – terwijl hij op een veilige plek op de rots stond. Er was namelijk een plaats bij God in een kloof van de rots, waar hij Gods glorie mocht zien nadat Hij was voorbijgegaan (Ex. 33:19-23). Dat is een beeld van onze positie in Christus, de geslagen Rots, in Wie wij veilig zijn voor het oordeel (Rom. 8:1-3; 1 Kor. 10:4).

Vervolgens moest Mozes als de middelaar van het volk de Sinai weer beklimmen om God te ontmoeten op de top van de berg. Hij moest twee nieuwe stenen tafelen

uithouwen en met zich meenemen, en de Heere zou hierop dan weer de woorden graveren die op de eerste tafelen stonden, die Mozes in stukken had gebroken omdat het volk het verbond had verbroken (Ex. 34:1-4). Zo gebeurde het dat Mozes opnieuw veertig dagen en veertig nachten op de berg verbleef bij de Heere. 'Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden' (Ex. 34:28).

Maar toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, met de beide wetstafels in zijn hand, glansde de huid van zijn gezicht, doordat de Heere met hem gesproken had. Het licht van Gods heerlijkheid werd weerspiegeld op zijn gezicht (Ex. 34:29-35). Zo zal dat ook met ons als gelovigen gaan, als wij lang in de tegenwoordigheid van de Heere hebben verkeerend in gebed en bijbelstudie. Dan zullen wij als veranderde mensen terugkeren naar onze familieleden en bekenden, en ze zullen merken dat we in Gods heilige tegenwoordigheid zijn geweest.

Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan en ze durfden niet dichterbij hem te komen. Daarom moest hij een doek voor zijn gezicht binden om met hen te kunnen communiceren. Maar telkens als Mozes voor het aangezicht van de Heere kwam om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. In de directe tegenwoordigheid van de Heere – nu kennelijk weer in de tent van ontmoeting buiten het kamp – hanteerde Mozes geen bedekking en sprak hij van aangezicht tot aangezicht met de Heere.

De diepe betekenis van deze handeling zou pas later door Paulus worden onthuld (zie 2 Kor. 3:7-18). Hoewel de wetgeving op de Sinai gepaard ging met de onthulling van Gods heerlijkheid, was die slechts tijdelijk en voorbijgaand. De bedekking die Mozes hanteerde, verhulde dat feit. De bediening van de dood en van de veroordeling zou worden tenietgedaan, want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft (Rom. 10:4; Gal. 3:23-25). Maar de bediening van de Geest is eeuwigdurend en blijvend in heerlijkheid, en wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van Christus aanschouwen, worden naar Zijn beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid.

## 2. Het gezicht van Christus straalde als de zon

In de evangeliën zien we Christus ook regelmatig op de berg. Hij is de ware Middelaar van Zijn volk, de ware Mozes. In Matteüs 5 tot 7 geeft Hij op de berg de principes, de grondwet van Zijn rijk aan Zijn discipelen. Later in dit evangelie zien wij hoe Hij op de berg van de verheerlijking in hun bijzijn van gedaante werd veranderd, terwijl Zijn gezicht straalde als de zon (Matt. 17:1-8).

Christus is het grote Middelpunt van het komende Koninkrijk, en Hij zal worden omringd door hemelse en aardse heiligen. De lichtende wolk van Gods tegenwoordigheid overschaduwde Hem en Mozes en Elia, die met Hem spraken, en het getuigenis van de Vader aangaande de Zoon weerklonk: 'Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb' (Matt. 17:5).

### 3. Het gezicht van Stefanus leek op dat van een engel

Stefanus weerspiegelde de heerlijkheid van Christus in een boze en vijandige wereld, en dat is ook onze roeping. Het licht van de hemelse Heer was te lezen op zijn gezicht en de Joodse leiders verbaasden zich erover. Ze staarden hem aan en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel, een hemelse boodschapper. Stefanus hield zijn ogen gericht op de hemel en hij zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan Gods rechterhand (Hand. 6:15; 7:55).

Helaas werd deze hemelse boodschapper verworpen. Stefanus was in de confrontatie met de Raad een trouwe getuige van zijn Heer als de verheerlijkte Mens in de hemel, en hij werd de eerste martelaar. Maar hij weerkaatste de glans van Christus' heerlijkheid en werd in alles aan Hem gelijkvormig. Dat blijkt uit de beide gebeden die hij nog uitsprak, die lijken op twee van de kruiswoorden van onze Heiland (Hand. 7:59-60).

### 4. Veranderd door de vernieuwing van ons denken

Het proces van verandering door de vernieuwing van ons denken gebeurt van binnenuit: eerst wordt het denken vernieuwd, dan het gedrag (Rom. 12:2). Als gelovigen hebben wij in principe het denken, de gedachten van Christus (1 Kor. 2:16). Maar het is toch een leerproces om in de praktijk de volmaakte wil van God te leren kennen en niet gelijkvormig aan de wereld te zijn (Rom. 12:1-2). We kunnen veilig stellen dat het denken van Christus, waaraan wij ons mogen conformeren, drie grote doelen had:

- Zichzelf te vernederen;
- Zijn volk en de mensen te dienen;
- Zijn God en Vader in alles te verheerlijken.

## 5. Veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid

Het woord 'veranderd' in bovengenoemde uitdrukking in 2 Korintiërs 3:18 komt ook voor in Romeinen 12:2. We vinden het ook in de uitdrukking 'van gedaante veranderen' in Matteüs 17:2 en Marcus 9:2, en in de term 'een metamorfose ondergaan'. Een bekende illustratie hiervan in de natuur is de wonderlijke verandering van een rups in een vlinder. Wij zullen ook helemaal van gedaante worden veranderd door het zien op Christus (vgl. Hebr. 12:2). Het zal te zien zijn dat wij met Jezus zijn geweest (Hand. 4:13).

Er zijn telkens nieuwe heerlijkheden te ontdekken in Zijn Persoon, en wij mogen naar Zijn heerlijk beeld worden veranderd door het werk van de Heilige Geest in ons hart en leven. Het veranderingsproces is pas voltooid bij de komst van de Heer, wanneer we met Hem worden geopenbaard in heerlijkheid (Kol. 3:4).

## 6. Ooggetuigen van Zijn majesteit

Petrus, Jakobus en Johannes waren met de Heer op de heilige berg (2 Petr. 1:16-18). Petrus verbindt de majesteit die de Heer tentoonspreidde met Zijn terugkomst in heerlijkheid. Petrus en Jakobus en Johannes waren ooggetuigen van Zijn majesteit en hadden op de berg een voorproef van de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus.

Interessant detail is dat Christus hier Zelf de *Lichtbron* is, want Zijn gezicht straalde als de zon. Hij is het grote Middelpunt van het komende Messiaanse rijk, en de hemelse en de aardse heiligen zien Zijn heerlijkheid. Zij worden vertegenwoordigd door resp. Mozes en Elia en de drie discipelen die met Jezus alleen gelaten werden. Terwijl Mozes op de berg Sinai alleen het licht van Gods aangezicht *reflecteerde*.

## 7. De heerlijkheid van de Mensenzoon

Johannes had op Patmos nog een andere persoonlijke ontmoeting met de Heer, waarbij Zijn gezicht weer straalde zoals de zon schijnt in haar kracht (Openb. 1:16). Johannes zag Hem als de Rechter, die oordeelt over de gemeente maar ook over de wereld (Openb. 1:12-18). Hij is het stralende Middelpunt van Gods glorie in hemel en op aarde.

Zo zal Christus ook de aarde weer voor God in bezit nemen, nadat die door de oordelen heen is gereinigd. Als de hemelse Machthebber is Hij bekleed met de wolk

van Gods tegenwoordigheid, en de regenboog is op Zijn hoofd en Zijn gezicht is als de zon (Openb. 10:1vv.). Hij is de grote Licht dat heerschappij voert over de dag. Zijn Koninkrijk komt!

## Samenvatting

1. De huid van het gezicht van de middelaar Mozes glansde en straalde bij de wetgeving op de Sinai (Ex. 34:29-35).
2. Het gezicht van Christus straalde als de zon, toen Hij in het bijzijn van de discipelen van gedaante werd veranderd op de berg van de verheerlijking (Matt. 17:2).
3. Het gezicht van Stefanus straalde als dat van een engel, toen hij zijn oog hield gericht op de hemel en daar de heerlijkheid van God zag en Christus als de verheerlijkte Mens (Hand. 6:15; 7:55-56).
4. Het proces van verandering bij ons gebeurt van binnenuit, door 'de vernieuwing van uw denken' (Rom. 12:2). Dus eerst het denken, dan het gedrag.
5. Wij worden van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd, als wij de heerlijkheid van de Heer aanschouwen zonder bedekking (2 Kor. 3:7-18). Het is hetzelfde woord 'veranderd' als in Romeinen 12:2 en het 'van gedaante veranderen' in Matteüs 17:2 en Marcus 9:2. Vergelijk de uitdrukking 'een metamorfose ondergaan'. Een bekende illustratie hiervan in de natuur is de wonderlijke verandering van een rups in een vlinder.
6. Petrus, Jakobus en Johannes waren met de Heer op de heilige berg als ooggetuigen van Zijn majesteit (2 Petr. 1:16-18). Christus Zelf is de Lichtbron, want Zijn gezicht straalde als de zon. Mozes op de berg reflecteerde alleen het licht van Gods heerlijkheid, en zo is het ook met ons.
7. Johannes was op het eiland Patmos ook ooggetuige van de stralende heerlijkheid van de Mensenzoon (Openb. 1:12-18). Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht (vs. 16). Christus is het Centrum van Gods glorie in de hemel en op de aarde.

---

Oude Sporen 2018

